

Zondag 5 november 2017

Beste lezers,

Vanmiddag mochten we weer een grote groep kinderen ontvangen. We hebben eerst even met elkaar gespeeld tot het tijd was om op te ruimen.

We gaan in een grote halve cirkel zitten, het past allemaal net. Fijn dat er weer zoveel kinderen zijn. Dan beginnen we met zingen. Zingen en dansen breekt het ijs. Het is fijn dat we gebruik kunnen maken van de beamer zodat we goede muziek en beeld hebben.

Dit seizoen willen we verschillende verhalen uit het oude testament aan bod laten komen en vandaag gaat het over de torenbouw van Babel.

Als introductie op het thema laten we plaatjes zien van hoge gebouwen en wolkenkrabbers. Daar praten we even over door. Wat is het hoogste gebouw waarin je ooit bent geweest? Waarom worden bepaalde gebouwen wolkenkrabbers genoemd? Ook denken we na over de vraag hoe het komt dat er verschillende talen zijn. Welke talen weet of ken jij?

Vanuit dit praatje gaan we kijken naar een filmpje over de torenbouw van Babel. Het is een filmpje van YouTube gemaakt met plaatjes uit de prentenbijbel. Na het filmpje vertellen we elkaar wat we gezien hebben. De juf legt uit dat de mensen die de toren wilden maken graag beroemd wilden worden. Ze wilden dat andere mensen zouden zeggen: "die bouwers zijn geweldig he." En zo vergaten ze dat God geweldig is! De mensen werden trots op zichzelf en wilden eigen baas worden en niet naar God luisteren.

Dan is het tijd voor drinken en een snoepje. We kiezen een tafel waar we met onze vriendjes graag willen zitten. Als het drinken op is gaan we bouwen. Met verschillende materialen maakt elke groep een zo hoog mogelijke toren. We hebben duplo, grote en kleine houten blokken, plastic bekertjes, clicks, kapla. Als de toren klaar is zetten we het op de foto. Als de foto's gelukt zijn kunt u ze op de website bekijken.

Is er tijd over, dan hebben we kleurplaten, zoek de verschillen puzzeltje, tekenen van punt naar punt, doolhof over de toren van Babel. De kinderen kunnen kiezen welk van deze werkjes ze willen doen.

Als afsluiting zingen we met elkaar het zegenlied. Tot de volgende keer!

De overige datums voor het kinderwerk van het seizoen 2017/18 zijn:

3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april, 6 mei en 3 juni.

Hartelijke groet van de kinderwerkers:

Harriët, Corina, Joke, Dienneke, Annemarie, Anneke, Marjolein, Merel, Joëlla, Monica

