

Beste ouders van de kinderen van de onderbouw,

03 december 2017

Het is fijn om de kinderen weer te verwelkomen! De kinderen krijgen allemaal een naamsticker op en mogen eerst even gaan spelen. Als het 5 uur is gaan we opruimen en maken we een kring.

Er zijn best nog veel kinderen aanwezig, daar waren we best benieuwd naar ivm met sinterklaas. Sommige kinderen wilden dan ook graag even vertellen wat zij van de sint gekregen hadden. Daarna gaan we samen zingen. Ook zingen we nog voor degene die jarig is geweest, dat was Jolien Rietveld.

Het bijbelverhaal wat vanmiddag centraal staat is dat van 'Abraham en Lot'.

Juf Monica legt eerst het woord bescheidenheid uit. Heb jij weleens gegild: "ikke, ikke!" Of heb je weleens het grootste stuk taart of snoepje uitgekozen? Bescheiden betekent dat je nadenkt over wat anderen nodig hebben en niet alleen over wat je zelf wilt hebben.

Dan leest ze uit 'de Bijbel voor jou' het verhaal over Abraham en Lot. Abraham was bescheiden tegenover Lot toen hij hem eerst liet kiezen. Hoe zou jij kunnen laten zien dat je bescheiden bent?

Nadat de kinderen limonade hebben gekregen en een snoepje gaan we uiteen in groepjes voor de verwerking van het thema.

We maken 2x een drieluik, elke groep een deel. De drieluik bestaat uit 3 platen met daarop de volgende afbeeldingen: 2 grote kuddes schapen, ruzie tussen herders bij de put, Abraham en Lot kiezen land.

De platen worden gemaakt op foliovellen en er mag gebruik gemaakt worden van verschillende materialen: stukjes papier scheuren, stof, wol, stiften en kleurtjes, verf, krijt.

Op de vellen staat een basistekening en bij elke plaat losse kleurplaten met Abraham, Lot, herders en schapen. Die mogen gekleurd of beplakt worden en uitgeknipt om ze daarna op de plaat te plakken. De kinderen vonden het geweldig om hiermee bezig te zijn en samen te werken. De platen zijn dan ook heel mooi geworden. Bekijk de foto's maar eens! Na afloop mochten de vaders en moeders komen kijken en we hangen de platen op de magneetborden in de gang.

We zingen samen nog het zegenlied als afsluiting. Tot de volgende keer!!!

Harriët, Corina, Monica, Agnes, Anneke, Marjolein, Marsha, Nina, Merel, Joëlla en Annemarie.