

**Liturgie zondag 11-11-2018 – 09.30 uur –  
ds J.J. Meijer – doopdienst**

Thema: *opgewekt de weg gaan die Jezus ons  
wijst*

Votum zingen: Gezang 168

Vredegroet van God

Zingen: Psalm 100 : 1, 2, 3, 4

Gebed

Lezen: Doopformulier (inclusief wet)

Zingen: Opwekking 642

Kindermoment

Zingen: Een parel in Gods hand (Elly & Rikkert)

Doopgebed, doopvragen, oproep gemeente

Doopbediening: Levi van Arkel en Liz van der  
Schans

Zingen: Opwekking 518

Overhandiging doopkaarten

Dankgebed voor de doop

Bijbellezing: Lucas 4 : 14 - 30

Verkondiging

Zingen: Opwekking 769

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 146 : 5, 6, 8

Zegen van God

**Liturgie zondag 11-11-2018 – 16.30 uur  
samen met NGK – ds J.W. Boerma  
(Rotterdam)**

Thema: *ik ben een goed mens*

Votum en vredegroet

Zingen: Psalm 33 : 1, 4, 5, 8

Gebed

Bijbellezing: Romeinen 3 : 21 – 30, 4 : 5 – 8, 5  
: 1, 9

Zingen: Gezang 108

Tekst: HC Zondag 23

Verkondiging

Zingen: Lied 87 : 1, 4, 5

Geloofsbelijdenis zingen: Gezang 179b

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Opwekking 334

Zegen van God

**Bijlage liturgie zondag 11-11-2018 –  
09.30 uur – ds J.J. Meijer**

**Opwekking 642 - De rivier**

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van Uw genade,  
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,  
ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water,  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van Uw genade,  
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein

Kom ontvang een heel nieuw leven,  
kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."

Refrein

Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

**Bijlage liturgie zondag 11-11-2018 –  
09.30 uur – ds J.J. Meijer**

**Elly & Rikkert - Een parel in Gods hand**

Weet je dat de Vader je kent.

Weet je dat je van waarde bent.

Weet je dat je een parel bent.

Een parel in Gods hand. Een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen.

Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard.

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.

M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg.

Weet je dat de Vader je kent...

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom.

M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks.

Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn.

Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij":

God houd van mij, God houdt van mij.

Ik weet dat de Vader mij kent.

Ik weet dat ik van waarde ben.

Ik weet dat ik een parel ben.

Een parel in Gods hand. Een parel in Gods hand.

**Opwekking 518 - Heer U doorgrond en kent mij**

Heer, U doorgrondt en kent mij

mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,

die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zal gaan,

ik weet dat U daar bent.

Refrein:

Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij

en om mij heen, elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij

want in de moederschoot

ben ik door U geweven; U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder,

Heer dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Refrein

**Bijlage liturgie zondag 11-11-2018 –  
09.30 uur – ds J.J. Meijer**

**Opwekking 769 – Bouw Uw Koninkrijk**

Kom, vestig Uw gezag; wees Koning in ons hart.  
Herstel Uw beeld in ons; onthul Uw doel met ons.  
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;  
een laaiend vuur in onze ziel.  
Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien.  
Wij zijn Uw kerk. Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar Uw rijk en Uw gerechtigheid.  
U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin;  
gevangen harten worden vrij,  
verslagen mensen troosten wij;  
zelfs de blinden zien Uw heerschappij.  
Wij zijn Uw kerk. Hoor ons gebed en kom!

Refrein:  
Bouw Uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.  
Toon Uw sterke hand. Kom, herstel ons land.  
Vul Uw kerk met vuur. Win dit volk terug.  
Heer, dat bidden wij tot Uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht.  
Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart.  
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;  
leer ons te doen wat U ons vraagt,  
vol van Jezus' liefde en Zijn kracht.  
Wij zijn Uw kerk. Heer, doe Uw werkt door ons.

**Bijlage liturgie zondag 11-11-2018 –  
16.30 uur – ds J.W. Boerma**

**Opwekking 334 – Heer, Uw licht en Uw liefde  
schijnen**

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.  
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt Uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

