

De gemeente, een huis vol liefde

2^e liefdestaal: luister vol liefde

Tijd en aandacht

Je kunt veel tijd met elkaar doorbrengen zonder dat je echt aandacht hebt voor elkaar. Zeker in de kerk, omdat je daar immers allereerst gericht bent op God. Toch moeten we in de gemeente nét zo erg gericht zijn op elkaar. Luister vol liefde naar God, maar luister dus nét zo aandachtig naar elkaar.

Dan wordt ons leven vruchtbaar

Wij haasten ons vaak om wat te zeggen, maar God wil dat we ons haasten om te luisteren. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde persoon slechts 17 seconden kan luisteren voordat hij de ander in de rede valt en zijn eigen gedachten er tussen werpt (Gary Chapman). Zó belangrijk vinden we dus onszelf! Gevolg van de zondeval. Maar God legt zich daar niet bij neer. Hij verlangt ernaar om ons weer opnieuw tot leven te brengen (Jak.1:18). Opnieuw geboren gaan we de ander weer van harte en onvoorwaardelijk liefhebben (1 Petr.1:22-23). Zó aandachtig luisteren ook dat hij/zij zich echt begrepen voelt. En dan komt er bij de ander weer ruimte om echt van harte naar jón te luisteren. Op die manier leven we allebei weer op, geliefd als we ons weten door elkaar, en daarin door God (Ps.139:1-6).

Dan wordt zachtmoedigheid zichtbaar

Wees zachtmoedig, wánt met woede bereik je niets wat goed is voor God (Jak.1:20-21a). Als je je haast om wat te zeggen tegen de ander, maak je je ook zomaar kwaad over die ander. Vooral omdat wat die ander zegt/doet, niet deugt voor God. Toch is dat dan als we niet oppassen de woede van een mens. Wij kunnen niet wat God kan: in iemands hart kijken. Tenzij we eerst heel goed geluisterd hebben.

Bovendien: kijk naar jezelf, daar zit ook nog heel veel verdorvenheid en alle mogelijke wangedrag. Zachtmoedigheid betekent: je hebt niets meer te verliezen. Want je bent alles al verloren (je bent slechter dan je ooit had gedacht) en je hebt alles al gewonnen (je bent meer geliefd dan je ooit zou durven dromen). Luister liefdevol naar de ander: wat drijft hem, waarom doet hij zo? Net zo lang tot hij zich begrepen voelt. Pas dán kun je to the point reageren. Zachtmoedig, zoals Jezus dat is (Matt.11:29; Gal.6:1).

Dan wordt Gods redding tastbaar

Dat kunnen wij toch niet? Nee, maar dat kan de boodschap wel (Jak.1:21b). Omdat God zélf in dat woord tot je spreekt. Zijn Geest ademt er doorheen. En Hij wil niets liever dan ons redden van alle liefdeloosheid en geweld, van alle egoïsme en gebrek aan echte aandacht voor elkaar. Zeg hartgrondig 'nee' tegen een negatieve houding ten opzichte van elkaar, en drink dan zijn woord in met het intense verlangen dat dat woord werkelijkheid wordt, in jouw omgang met je broeder en zuster! (1 Petr.2:1-2)

Vragen / bespreekpunten

1. Doe een rondje. Jij vertelt iets waar je mee zit. De persoon naast jou vat samen wat je bedoelt te zeggen. Pas als jij vindt dat hij je goed begrepen heeft, is het zijn beurt om iets te delen.
2. Een gemeentelid klaagt: 'ik zie nooit iemand', terwijl je weet dat er regelmatig iemand komt. Wat heeft zijn klacht te maken met de 2^e liefdestaal?

De gemeente, een huis vol liefde

2^e liefdestaal: luister vol liefde

3. Wie niet écht naar de ander luistert, luistert ook niet écht naar God (verge-lijk 1 Joh.4:20)