

De gemeente, een huis vol liefde

4^e liefdestaal: dien zoals Jezus

Dingen voor elkaar doen

De 4^e liefdestaal is dat je je liefde voor de ander laat zien door dingen voor hem of haar te doen die hij/zij fijn vindt. Alle dingen die je voor de ander doet vanuit een positieve instelling zijn uitingen van liefde.

Zie je het? (Joh.13:12)

Kennelijk is de voetwassing zoals Jezus die bij zijn leerlingen doet niet direct te begrijpen. Het gaat hier dan ook om een ronduit vies werkje: dat ga *ik* toch zeker niet doen?! En vervolgens zie je je grote Voorbeeld deze klus klaren. Voor de Messias, de Zoon van de levende God, is de voetwassing het toppunt van vernedering. Maar daarmee is het ook vernederend voor Zijn leerlingen. Voor ons. Als je hoort bij iemand die heel belangrijk is, word je zelf ook belangrijk. Maar nu horen we dus bij iemand die zich ook zó verlaagt. Wie wil dat? Eerzucht zal Heer-zucht moeten worden: verlangen naar je Heer, graag willen worden als Hij, en dus ook graag *dienen* zoals Hij.

Snap je het? (Joh.13:13-15)

De voetwassing blijkt maar niet een illustratie van Jezus' diepste vernedering aan het kruis. Ze is vooral bedoeld als voorbeeld voor ons: wat Jezus gedaan heeft, moeten wij nu ook doen. Toppunt van vernedering blijkt het top punt van liefde! En als je beseft hoezeer de duivel déze liefde haat, ga je extra goed letten op je Meester. Hoe meer je Zijn voorbeeld volgt, des te meer het je kost. Tegelijk: hoe meer het je kost, des te meer vind je je Heer, en ga je proeven wat nu volmaakte liefde is. Niet wat wij vaak onder liefde verstaan: *jij* geeft *mij* wat *ik* nodig heb, en zo niet dan zoek ik wel weer een ander. Maar liefde die juist

alles overheeft voor *de ander*. Alleen de dienende liefde van Jezus Christus maakt een duurzaam samenzijn met elkaar mogelijk (Van Houwelingen). Voor ware liefde moet je leren dienen als Hij.

Doe je het? (Joh.13:16-17)

Dienen moet je doen. Juist dienen *uit* zich ook door dingen te doen. En daarmee Jezus aan de mensen te laten zien (vgl. Joh.13:35!). De eerste christelijke gemeente viel juist daarin op, dat ze als broeders en zusters alles over hadden voor elkaar. Is dat vandaag niet meer haalbaar? De Heilige Geest is er nog steeds. En getuige het NT werkt de Geest juist daar waar mensen zich afgezanten weten van Jezus, en zich dus geroepen weten om in deze kapotte wereld te laten zien wat echte liefde is. Jezus zegt: gelukkig ben je als je het doet. Oftewel: ga maar gewoon aan de slag, dan kun je nog wat verwachten. Dat is een keiharde belofte van Jezus!

Vragen / bespreekpunten

1. Stel elkaar de vraag: wat zou ik voor jou kunnen doen waardoor jij je echt geliefd weet? En doe dit dan ook, binnen nu en een week.
2. Kijk met de ogen van Jezus om je heen wie de gave heeft om anderen te dienen als ouderling of diaken. Of als medewerker in het jongerenpastoraat. Is er ook iemand bij die je zou willen stimuleren om te gaan studeren voor predikant? (denk aan de preek van zondagmorgen over Matt.9:35-38)
3. Wat heeft de 4^e liefdestaal te maken met de vormgeving van de kerkdienst, en de verschillende meningen die er

De gemeente, een huis vol liefde

4^e liefdestaal: dien zoals Jezus

binnen de gemeente daarover bestaan?