

De gemeente, een huis vol liefde

5^e liefdestaal: voel Gods liefde

Aangeraakt worden

Het wezen van de 5^e liefdestaal is dat je richting elkaar de liefde *voelbaar* maakt: een arm om de schouder, een hand op de arm, een omhelzing, een aai over de bol. Het gevoel is het enige zintuig dat over het hele lichaam verspreid zit, door middel van kleine voelorganen.

Snakken naar Gods aanraking

Gevoel is persoonlijk. En toch hebben we wel allemaal gevoel. Ons diepste wezen verlangt er namelijk naar om zich geliefd te voelen. Baby's die wél worden gevoed, maar geen enkele aandacht krijgen en niet worden aangeraakt, gaan dood. Uit Marcus 10:13-16 blijkt dat het zelfs nóg belangrijker is dat je wordt aangeraakt *door Jezus*. Dat geldt niet alleen voor die kinderen, want Jezus zegt ook tegen de volwassenen: jullie moeten worden zoals die baby's! Laat je liefdevol omhelzen door je Vader in de hemel. Dat is van levensbelang.

Het begint met een keus

Juist dit spreekt in de kerk niet vanzelf. Jezus' eigen leerlingen steken er een stokje voor, als de ouders hun kinderen door Jezus willen laten aanraken. Tegelijk valt op dat Jezus hier heel boos over wordt: kennelijk vindt Hij het uitermate belangrijk dat wij niet alleen maar praten over God, en werken voor God, maar ons laten aanraken door God. Misschien ben jij niet zo'n gevoelsmens. Toch heeft iedereen een ziel die met liefde moet worden gevoed. En de vraag is: waar gaan we die voeding halen? Jezus wil je de handen opleggen, en je zegenen. Juist Zijn aanraking is zo wezenlijk, omdat diezelfde handen voor jou werden

doorboord, aan het kruis. Daarvoor moet je wel een heleboel loslaten, omdat je tot nu toe dáár je diepste geluk bij zocht. Het kan ook zijn dat je van binnen vol zit met haat, boosheid, teleurstelling, verdriet. Leg al deze gevoelens neer bij je hemelse Vader, en vraag of Hij je wil genezen met Zijn liefde. Zoek hierbij ook hulp, bijv. bij de broeders en zusters in je eigen wijk: vraag hen of ze met jou willen bidden, vóór jou hulp willen zoeken.

Het effect op onze onderlinge omgang

Jezus kan ons vandaag nog steeds aanraken, en de handen opleggen. Daarvoor stuurde Hij zijn Geest naar ons toe, dat is Zijn diepste wezen. Hij zélf komt op die manier bij ons binnen, en verandert ons liefdevol en tegelijk krachtig. En met die Geest richt Hij ons vooral ook op elkáár: dat wij Jezus aan elkaar laten zien, in Zijn Naam dichtbij elkaar komen vol zegenende liefde.

Vragen / bespreekpunten

1. Mensen die *positieve woorden* als liefdestaal hebben, komen in de kerk voldoende aan hun trekken (er worden in de preek vaak genoeg zegenende woorden gesproken). Maar hoeveel ruimte is er in de kerk voor mensen die *de lichamelijke aanraking* als eerste liefdestaal hebben?
2. Lees 1 Kor.16:20, 2 Kor.13:12, en 1 Petr.5:14. Wat zou in onze Wésterse cultuur een goede vorm zijn om elkaar lichamelijk Gods liefde te laten ervaren? Kijk hierbij ook onder het eerste kopje van dit verwerkingsblad.
3. "We moeten niet toelaten dat angst voor beschuldigingen van seksueel

De gemeente, een huis vol liefde

5^e liefdestaal: voel Gods liefde

misbruik ons ervan weerhoudt om een van de natuurlijkste uitingen van liefde toe te passen, zij het uiteraard wel op een gepaste manier.” (Gary Chapman)