

Jaarthema 2009-2010: Wet en Genade

3 – Alleen genade doet recht aan Gods wet

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Bij Jezus begint er echt iets nieuws. Zó wezenlijk, dat we er nog steeds onze jaren naar dateren. Maar hoe blij kun je hiermee zijn, gelet op Matteüs 5:17vv? Het juk van de joodse leiders was al zwaar, maar Jezus lijkt het nog eens flink te verzwaren (vgl. 1 Kon.12).

Toch zegt Jezus niet dat Hij de wet komt aanscherpen, maar dat Hij 'm komt vervullen. Daarmee staat Gods wet ineens in het licht van Gods *beloften* die één voor één door Jezus worden vervuld. Nu kun je eindelijk weer eerlijk luisteren naar die wet, zonder er ook maar een punt of komma van af te doen.

Kijk maar wie Jezus is

Jezus zegt: "Denk niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen..." Mensen krijgen dus wel zomaar dat idee als ze Jezus meemaken. Dat zegt iets over Hem. Zó overvloedig deelt Hij kennelijk Gods genade uit (vgl. Matt.4:23-25). Met het risico dat mensen denken dat ze dús wel door kunnen blijven zondigen (Rom.6:15). Maar dat risico neemt Jezus voor lief. Want de genade zelf kun je niet nuanceren. Gods goedheid is namelijk onbegrenst. En Jezus wil niets anders dan dat wij en alle mensen die goedheid zullen zien (Matt.5:16).

Kijk maar wat Jezus doet

Gods wet blijft van kracht, totdat alles ervan realiteit is geworden. Dat is wat Jezus gaat doen. Als je dat beseft, vind je het alleen maar fijn dat Zijn gerechtigheid groter is (letterlijk: overvloediger) dan die van de joodse leiders. Want ook zonder doodslag kan het leven je zuur worden gemaakt. Ook zonder overspel kan je huwelijk nog wel om te huilen zijn. Maar Jezus gaat gelukkig voor een samenleving waarin het kwade wordt overwonnen door echt goed te zijn voor elkaar.

Die vervulling vindt plaats in 3 etappes:

- in Jezus' eigen leven;
- in het leven van ieder die bij Jezus hoort (zie Rom.8:3-4);

- op de nieuwe wereld (2 Petr. 3:13).

Maar *wij* maken dus geen betere wereld, dat doet *Hij*. En voor die betere wereld begint Hij vandaag niet bij de ander, maar bij onszelf.

Kijk maar welke weg Jezus wijst

Er wordt wel degelijk inspanning van ons gevraagd (2 Petr.3:14). Maar dan een inspanning om te groeien in de genade. Blijf dicht bij Jezus, dán blijf je dicht bij de wet. Dat is de grootste inspanning die er van ons wordt gevraagd. Daar moet het echt beginnen. En dan kun je ook gaan doen wat Jezus zegt. Nog niet volmaakt. Maar wel zó dat het echt iets goeds is, en dus verwijst naar God (Matt.5:16). Zoek vanuit Gods genade, dus zonder enige kramp, naar zulke dingen. Reken erop dat Hij je dan zegent, met de vruchten van Zijn liefde (Gal.5:22-23).

Vragen / bespreekpunten

1. De visie voor het jeugdbeleid is: "ieder hart een woonplaats van Christus" (naar Ef.3:17). Zou dit ook de visie voor de hele gemeente kunnen zijn? Waarom wel/niet?
2. "Er is een belofte, maar er is ook een eis". Welk gevaar loop je als je het zó zegt? Heb je daar zelf last van (gehad)?
3. Kan de wet je ook in de weg staan om je over te geven aan Gods genade?
4. Probeer eens enkele geboden van God te beluisteren als iets wat Jézus tot vervulling zal brengen (gebruik de uitleg in HC 34-44).
5. Gods genade verandert je houding tegenover je naaste. Het zorgt ervoor dat je hem of haar steeds meer wilt ondersteunen met de gaven/talenten die je zelf van God gekregen hebt. Merk je daar al iets van?

Jaarthema 2009-2010: Wet en Genade

3 – Alleen genade doet recht aan Gods wet

6. Bij vraag 5: welke rol zou de diaconie hierin kunnen spelen? (eventuele vragen / opmerkingen zijn welkom bij diaconie@gkvhg.nl)