

Jaarthema 2009-2010: Wet en Genade

2 - Niet de wet maar de Heer

Jaarthema

Op 6 september is de eerste preek over het jaarthema gehouden, vanuit Matt.20:1-16. Opvallend was daar dat Gods genade mensen niet alleen blij kan maken, maar ook boos. Genade is namelijk niet eerlijk. Wie op de valreep zich bekeert, wordt even royaal behandeld als wie zijn leven lang God heeft gediend. En toch... als je ook zelf 'leeft van genade', kun je daar toch alleen maar heel erg blij om zijn? Wat is God toch ongelooflijk goed! Precies dat is genade: Gods onverdiende en tegelijk overvloedige goedheid.

"Hervorm, herschep ook ons geslacht"

Dit is een gebed uit Liedboek 305:2, en past goed bij Hervormingsdag (31 oktober). Luther had het strengste klooster opgezocht, en zelfs onder dat regime lukte het niet om aan heel Gods wet te voldoen. Luther ging er aan kapot. Tótdat hij ontdekte: God is geen *eisende* God maar een *gevende* God. Hij geeft zelfs wat Hij vraagt! Daardoor ging het leven voor Luther open, ja het was alsof hij zó het paradijs binnenwandelde. Die radicale ommekeer is ook weggelegd voor ons. Staar je niet blind op de wet, maar kijk aandachtig naar God.

De sluier van je hart ('moeten')

Wij hebben vaak het idee dat het allebei waar is: we moeten luisteren naar de wet, èn we moeten omhoogkijken naar God. Toch ligt er dan zomaar een sluier over je hart. We laten ons steeds weer aanklagen door de wet, omdat we niet voldoen aan Gods norm. Óf we maken Gods wet haalbaar, en vinden dan dat wij het toch al heel redelijk doen. Maar Gods wet is uniek ten opzichte van alle andere wetten in de wereld: Gods wet gaat over jouw hart! Zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, mag in ons hart nooit meer komen (HC 44, antw.113). Dodelijk! De sluier over je hart betekent een grauwsliuier over je leven: je wordt veeleisend naar jezelf én anderen. Je doet het nooit goed. Je doet nooit genoeg. Maar besef wel dat je daar zélf voor

kiest. Want God wil die sluier er maar wat graag vanaf halen: in Christus zijn we van dood en zonde vrij!

De luister van de Heer ('ontmoeten')

Wij hoeven de sluier niet weg te halen. Dat gebeurt 'vanzelf' (door God). De enige oproep aan ons is: laat je met God verzoenen! (2 Kor.5:20) Telkens als je je tot de Heer wendt, zie je de eindeloze liefde en genade in Zijn ogen. Wat doet dat met jouw hart?

'Je tot de Heer wenden' is hetzelfde als wat Mozes deed in Ex.33:9-11. Mozes verlangde ernaar om God te ontmoeten, en van hart tot hart met Hem te spreken. En God verlangde er ook naar: zodra Mozes in de tent was, kwam God er ook (Ex.33:10).

Dat is het geheim, ook voor ons vandaag: je mag vrijmoedig naar God toegaan, en Hem ontmoeten van hart tot hart. En nu je hart wordt aangeraakt door Hem, verandert van daaruit ook heel je leven.

Geestelijke strijd

De strijd die Luther voerde, was een strijd op leven en dood met de duivel. De duivel heeft niet voor niets tegen God gekozen. Hij haat liefde. Hij veroordeelt vrijspraak. Daarom moeten we er ook / juist in de kerk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt! (2 Kor.2:11)

Vragen / bespreekpunten

1. Herken je het dat ook wij als gemeente 'hervormd' moeten worden (net als Luther en de kerk van zijn tijd)? Geef voorbeelden.
2. Soms kunnen we elkaar maar moeilijk bereiken in de gemeente. Helpt het je om te beseffen: onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen duivelse machten (Ef.6:11).

Jaarthema 2009-2010: Wet en Genade

2 - Niet de wet maar de Heer

3. Leestip rond het jaarthema: Tim Keller, 'De vrijgevige God', Franeker 2009.