

4 – Het hart van het probleem is het probleem van het hart

Kijk, zie, ontdek... en verras!

Deze themapreek valt samen met de Ontdekzondag van Dit Koningskind. Dit jaar ligt daarbij de nadruk op het verrast worden door elkaar. Eén van de suggesties die wordt gedaan is om een bosje rozen te geven aan een vrijwilliger uit de gemeente. Dat geeft al meteen aan dat het hier gaat om *liefde*. Je *h*art is geraakt door wat die ander doet. En dat begint hier, dat je verrast wordt door wat Góð allemaal heeft gedaan. Als dat er niet is, kun je een heleboel dingen doen voor Hem (kerkgang, bidden, bijbellezen, geld geven), maar het is niet hoe God het heeft bedoeld. Zie Zondag 2 HC: je ellende is dat je niet voldoet aan het dubbelgebod van de liefde!

De diagnose

Het hart *van ons lichaam* zorgt ervoor dat het bloed wordt rondgepompt, en alle andere organen kunnen functioneren. Zo pompt ons *figuurlijke* hart de liefde door ons leven. Dat is hoe God ons heeft gemaakt, en bedoeld. In Ezechiël 36:16-32 proef je in eerste instantie weinig van *Gods liefde*. Maar bij nader inzien is dat omdat het ten enenmale aan *liefde van ons* ontbreekt. Het is zó erg gesteld met het volk dat er in hen/ons geen enkele reden te vinden is waarom God goed voor ons zou zijn. Maar Hij is het tóch, 'omwille van Zijn Naam'. Dat wil zeggen, zie Ex.34:5-6: enkel en alleen omdat Zijn liefde voor ons zo enorm groot is. Als we werkelijk willen peilen wat er mis is met ons (onze ellende), is dit de diagnose: ons hart is versteend! Wij zijn totaal ongevoelig voor Zijn liefde. Dat blijkt uit een heleboel dingen, maar alles is samen te vatten in 'al onze afgoden' (Ez.36:25). Dat kunnen zelfs de meest goede gaven van God zijn, die echter tussen Hem en ons inschuiven, of minstens dezelfde tijd en aandacht en energie en liefde krijgen van ons als die we geven aan God. En je bent er zó vol van dat je er op een gegeven moment álles voor doet, je geweten raakt afgestompt. Het NT noemt onze hebzucht als een duidelijk voorbeeld van afgoderij (Kol.3:5). Dat is voor Hem net zo'n gruwel als de kinderooffers in de tijd van Ezechiël.

De reddingsoperatie

Wij schrikken er vaak voor terug om royaal en zonder voorbehoud onze schuld te belijden. Daarmee staan we echte verandering in de weg. Want als je denkt dat het alleen zo her en der in ons leven nog niet goed zit, zullen we in het beste geval zo her en der wat aan ons leven proberen te doen. Maar als ons hart versteend is, werkt dat dus niet! Gods wet is wel goed, maar wij niet. Daarom zorgt God ervoor dat we een heel nieuw hart krijgen. Dat we opnieuw geboren worden, uit water en Geest (Joh.3:5): Hij zelf wast ons leven schoon, Hijzelf maakt ons leven nieuw. Zie het slot van HC 3: wij redden het niet ténzij we opnieuw geboren worden. Dat vraagt van ons dat we eerlijk onze persoonlijke schuld onder ogen zien, en die brengen aan de voet van het kruis om er daar van verlost te worden.

Het herstel

Een nieuw hart, dat betekent: er komt weer liefde in ons leven. We beginnen het te ontvangen, en er blij mee te zijn. En die liefde stuurt ons in een totaal andere richting dan eerst. We krijgen Zijn Geest: zijn manier van denken/kijken. En zó gaan we ook weer leven volgens Gods wet. Niet op eigen kracht, maar door Zijn Geest. Je hele bestaan wordt overhoop gehaald, alles verandert in wat je doet/zegt. Waar ons hart eenmaal Zijn woonplaats is (Ef.3:17), daar wordt ons leven Zijn werkplaats.

Vragen / bespreekpunten

1. Is er in jouw leven iets of iemand die een afgod voor je is, of zomaar kan worden?
2. Speelt wedergeboorte bij ons eigenlijk wel een rol? Waarom is het wel een belangrijk onderwerp? (vergelijk Joh.3:1-21!)
3. Kijk eens rond in de groep. Bij wie zie je heel duidelijk dat God bezig is om hem of haar nieuw te maken?