

# Jaarthema 2009-2010: Wet en Genade

## 5 – Zondig vanaf nu niet meer!

### Alleen maar genade?

Het gaat de laatste tijd zó vaak over genade, dat soms de vraag klinkt: maar er is toch ook de wet? Daarachter zit natuurlijk de zorg dat we ons niet meer druk maken om onze manier van leven. En dat kan toch de bedoeling niet zijn? Inderdaad, zo blijkt o.a. in Romeinen 6:14. Het opvallende van die tekst is echter de motivatie: de zonde mag niet langer over u heersen, wánt u leeft nu onder de genade. Oftewel: juist genade opent de deur naar een leven zoals God dat heeft bedoeld.

### Een nieuwe identiteit (Rom.6:1-11)

Menigeen aarzelt bij de tegenstelling die Paulus maakt: u staat *niet* onder de wet, *maar* onder de genade. Kun je dat wel zó scherp stellen? Toch is dat misschien wel de reden waarom we niet echt verder komen in ons gevecht tegen de zonde. Laten we liever in geloof de stap wagen, door al onze kaarten op die genade te zetten! (vgl. Gal.3:1-5) Wezenlijk voor echte verandering van ons leven is namelijk de vraag: hoe zie je jezelf?

*Ik sta niet onder de wet.* De wet houdt je er niet meer onder: 'doe dit, doe dát niet, want anders zwaait er wat'. Ja, er zwaaide inderdaad wat: niet minder dan de dood. Maar Christus heeft die geestelijke dood ondergaan, en wij delen in zijn dood (Rom.6:5). Het doodvonnis over ons zondige leven is dus al voltrokken, op Goede Vrijdag. Dat kan niet voor een tweede keer gebeuren. Zie jezelf dus niet meer als voortdurende verliezer, hoe vaak je ook nog faalt. Réchtens ben je namelijk vrij van de zonde (Rom.6:7). Jouw fouten zeggen niets meer over wie jij bent.

*Ik leef wel onder de genade.* Wie jij bent, wordt bepaald door wie Christus is. Hij is niet meer dood, maar Hij leeft voor altijd in Gods nabijheid. Zo mag je ook jezelf zien. Als er iets is wat 'moet', dan is het wel dát (Rom.6:11)! Net als Christus leef je nu in het licht van Gods glorie (Rom.6:4:

macht = glorie). Je leven wordt sinds Pasen doorstraald met de luister van je hemelse Vader: Zijn liefde en genade, Zijn geduld en trouw (Ex.34:5-6). Je mag weer leven!

### Een nieuwe levensstijl (Rom.6:12-14)

Rom.6:14 wil ons bewaren voor een *'ja, maar'*-prediking (wel genade, máár er is ook een wet). Juist onder de genade komt je leven namelijk weer tot bloei. Dat vraagt veel meer om een *'ja, dus'*-prediking (je leeft onder de genade, laat *dús* de zonde je niet langer beheersen!).

*Ik laat me niet langer leiden door de zonde.* Je stelt je ledematen (ogen, handen, voeten) niet meer aan koning Zonde ter beschikking (Rom.6:13a), zodat hij er iets slechts mee kan doen. Levend onder de wét leer je alleen om je begeerten te onderdrukken. Maar die begeerten zijn daar gewoonweg te sterk voor. En *dús* lever je je daarmee uit aan de Zonde.

*Ik laat me voortaan leiden door de Zoon.* Laten je handen, voeten, ogen gestuurd worden door de genade van God (Rom.6:13c). Dan worden het Zijn wapens om goed i.p.v. slecht te doen. Levend in Gods nabijheid, als de Zoon, leer je om je begeerten over te geven aan Hém, en verandert een leven van nemen in een leven van geven.

### Vragen / bespreekpunten

1. Hoe zie jij jezelf? Komt dit overeen met een leven onder Gods genade?
2. Hoe kijken wij naar iemand die een ernstige zonde heeft begaan? Wat is de beste manier om zo iemand te helpen?
3. Ervaar jij het dat zonde verslavend werkt? Probeer hier iets van te delen met elkaar. Oefen zo samen een 'leven onder de genade'. Bid ook hierin voor elkaar!