

Prekenserie over Nehemia

1 – Wat is jouw levensdoel?

Ieder mens heeft een levensdoel

Vakantie is de ideale tijd om je af te vragen: zit ik nog op het goede spoor? Ieder mens heeft een levensdoel, bewust of onbewust: ik wil gelukkig zijn, ik wil anderen dienen, ik wil veel geld hebben. En als christen wil je uiteraard ook je geloof in God belijden en beleven. Voor Nehemia, levend in de 5^e eeuw vC, zal dat niet veel anders zijn geweest. Op beide punten ging het goed: zijn persoonlijke leven zag er prima uit, en God was weer goed voor zijn volk, na jarenlange ballingschap. Voor hem geen enkele reden om het roer van zijn leven om te gooien. En toch is dat wel exact wat we zien gebeuren in Nehemia 1 en 2. Nehemia geeft zijn bestaanszekerheid op voor een uiterst riskante missie, waarbij alles ook nog eens staat of valt met de goodwill van de koning. Alsof hij een beter levensdoel heeft ontdekt.

Hèt levensdoel is Gods aanwezigheid

Nehemia wordt diep in zijn hart getroffen wanneer hij hoort over brutale vernietigingsacties richting de stad van God, die ervoor zorgen dat Gods volk 'het mikpunt van spot' is. Spot die kennelijk alles te maken heeft met Gods belofte dat hij juist in Jeruzalem zijn naam zou laten wonen (1:9). Nehemia beseft: "het geldt uw naam, o God, wanneer de heiden spot: is God niet in hun midden?" (Ps 79:3 ber.) Precies dit brengt hem volledig van zijn stuk. Hij beseft blijkens zijn schuldbelijdenis dat hij niet langer op enige afstand naar het gebeuren in Jeruzalem kan kijken. Het woord dat hij voor zonde gebruikt, betekent: je levensdoel missen. Dát is wat hem ten diepste raakt! Het volk heeft weliswaar de offerdienst hersteld en de tempel herbouwd, maar voor God mist er kennelijk iets wezenlijks om er echt te kunnen wonen. En Nehemia leeft wel mee met zijn volk, maar toch mist ook hij hèt levensdoel. De God van de hemel heeft ervoor gekozen om

werkelijk aanwezig te zijn hier op aarde, in liefde en genade. Niets is voor een mens zó wezenlijk als dat!

Is dit als levensdoel niet wat wereldvreemd?

Natuurlijk is Gods aanwezigheid bijzonder, en iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar helpt dat je nu om alledaagse keuzes te maken? Het lijkt erop dat Gods aanwezigheid toch van een iets andere orde is. En ergens is dat ook zo. God is van een hemelse orde. Die is maar niet een béétje anders, maar totaal: "machtige en ontzagwekkende God" (1:4). Maar juist omdat Hij zo anders is, is het de moeite waard om naar Hem op te kijken. Daar wordt *jouw leven* namelijk ook anders van. Nehemia's plan was menselijk gezien onmogelijk, gelet op een eerder besluit van dezelfde koning (Ezra 4:21-22). Maar God laat zijn plan slagen (Neh.2:18b!). Omdat het uiteindelijk *Zijn* plan is (2:12). Uit Nehemia 1-2 blijkt dat God niets liever wil dan het centrum worden van ons hele leven, met alles wat Hij ons in de Bijbel belooft. Wie weet welke plannen God ons dan ingeeft. Ook voor ons hele gewone leven.

Door dit levensdoel valt alles op z'n plek

Gods aanwezigheid als doel van je leven betekent dat je je in alles wat je denkt, zegt of doet laat leiden door Gods naam: liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig (Ex.34:6). Je leven bestaat niet langer uit allerlei verschillende gebieden, maar als een magneet wordt alles door die werkelijkheid van Gods aanwezigheid bepaald. *Jezus* heeft dit vanuit de hemel op deze aarde laten zien. Vandaag kunnen *wij* dit laten zien, omdat de God van de hemel niet meer wil wonen op één plaats (Neh.1:9) maar in ieders hart (Ef.3:17a). Reden temeer om hoog op te kijken tegen God en Hem op elk onderdeel van je leven te smeken of Zijn liefde en genade je verandert!