

# Jaarthema 2010-2011: Eredienst

## 1 – Wat is de ware eredienst?

### Betekenis

'Eredienst' roept bij ons heel iets anders op dan de Bijbel bedoelt. Volgens Romeinen 12:1 gaat het niet over de samenkomsten op zondag, maar over je leven van elke dag. Dat je jezelf met de persoon die je bent ter beschikking stelt voor God: zegt U maar wat U met mijn leven wilt, met mijn geld, met mijn tijd...

### Heilige grond

Jarenlang hebben we niets anders gehoord dan: eredienst is wat we doen op zondag, daar staan we met elkaar op heilige grond. Paulus gebruikt ook het woord 'heilig', alleen dan voor ons persoonlijk leven. Letterlijk staat er zelfs: je lichaam. Niet de samenkomsten op zondag zijn heilig, maar ons eigen leven! Daarmee zijn die samenkomsten niet ineens onbelangrijk. Paulus gebruikt hiervóór ook maar liefst 11 hoofdstukken om het evangelie te verkondigen. En toch, alles dient er toe dat we God eren met ons leven.

### Verschil met het Oude Testament

Paulus gebruikt termen uit de tempeldienst van het OT. Maar hij geeft er een nieuwe betekenis aan. Vandaag gaat het niet om offers van dode dieren maar van levende mensen, die zichzelf daar heel bewust in geven aan God. Offers die heilig zijn, niet in de zin van: volmaakt, maar: afgezonderd van wat in deze wereld normaal is, en toegewijd aan wat God graag wil (zie Rom.12:2). Daarmee heeft onze eredienst voor God een totaal ander karakter dan de tempeldienst van het OT. Omdat Christus in eigen Persoon die tempeldienst heeft volbracht! Dat is nu precies die barmhartigheid van God in vers 1. Barmhartigheid in het OT was waar alle lijnen van het leven *op uit liepen* (het is je weer niet gelukt, breng maar weer offers van verzoening én nieuwe toewijding). Barmhartigheid in het NT is waar

alle lijnen van het leven *beginnen*. Niet voortdurend meer leven vanuit een tekort. Maar mogen gaan leven vanuit Gods overvloed (vergelijk Joh.1:16). En dan komen we nog wel steeds bij elkaar, als Gods volk. Omdat we steeds weer over Zijn barmhartigheid moeten horen, en het mogen vieren. Maar het doel ervan is een leven dat met alle vezels verbonden is aan God.

### Hoge lat?

Ergens legt dit de lat heel hoog. Lees ook maar de talrijke aanwijzingen in het NT die gaan over ons nieuwe leven voor God. Je zou er moe van worden! Maar beseft dat je er niets meer mee hoeft te verdienen. Je zonden zijn al verzoend. Het vorige jaarthema was bedoeld om ons daar heel nadrukkelijk bij te bepalen, en van te door-dringen. Laat je maar vallen in de armen van God, dan zul je merken dat *Hij* het gaat doen, in jou.

### Dichtbij jezelf

In Romeinen 12:3-8 ontdek je dat God niet wil dat jij probeert iemand ánders te zijn, maar dat je met datgene wat jij goed er wilt zijn voor je broeders en zusters, en ieder die God op je weg plaatst. Zo concreet en 'gewoon' is de eredienst voor God!

### Vragen / bespreekpunten:

1. Het NT gebruikt voor de kerkdienst nooit het woord 'eredienst', maar alleen het woord 'samenkomst'. Is dat niet té gewoontjes?
2. Hoe ervaar jij de kerkdiensten op zondag? Wat zegt dit over die kerkdienst? Wat zegt dit wellicht ook over jou?
3. Sta eens stil bij wat je komende week gaat doen. Hoe zou dit een eredienst voor God kunnen worden/zijn?