

Wie is Jezus voor jou? **(Matteüs 16:15)**

*Liturgie zondagmorgen 17 april 2011
te Hardinxveld-Giessendam:*

Belijdenis van afhankelijkheid
Vredegroet van God
Liedboek 444:1
De wet van het leven
Gezang 156
Gebed
Lezen: Matteüs 16:13-23
Psalm 25:2
Tekst: Matteüs 16:15
Verkondiging
Liedboek 75:1
Belijdenis Martijn de Rover
Gezang 161 (gezamenlijke belijdenis)
Dooptformulier III
Gezang 124:1-4
Doopt Sem Gerrit Daniël de Rover
Gezang 124:5 (staande)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Opwekking 334
Zegen van God
Felicitaties door Simon Voorberg
Opwekking 602 (zegenbede voor Martijn en Sem)

Vorig weekend vond er een vreselijk drama plaats in Alphen a/d Rijn.
Een jongen van 24 schoot in een winkelcentrum lukraak om zich heen.
Binnen enkele minuten veranderde dit centrum in een bloedbad.
Zeven doden vielen er, en dat mag nóg een wonder heten.
Maar een complete middenstand met publiek raakte erdoor in shock.
Ja, dit raakte de hele Nederlandse samenleving in het hart.
Nooit gedacht dat zo iets nog eens in óns land zou kunnen gebeuren!

Eén van de doden, zo weten we allemaal, was de dader.
Maar één van de andere doden was juist een heldin.
Iemand die andere mensen tegen deze schutter wilde beschermen.

Het gaat om de eigenares van een modezaak daar in de Ridderhof.
Haar dood was te voorkomen geweest.

Wanneer zij dezelfde houding had gehad als veel anderen,
zoals iemand het ook achteraf onder woorden bracht:

“Je kon wel de held spelen,
maar misschien waren er dan geen 7 doden gevallen, maar 8,
dus ik heb dat risico maar niet genomen.”

Heel begrijpelijk, oog in oog met zo’n schutter.

De meesten van ons hadden waarschijnlijk hetzelfde gedaan.

En toch koos deze 68-jarige Margriet ter Haar ervoor,
anderen tegen het aankomende schietgeweld te beschermen.

Ze riep naar de mensen dat het in haar winkel veilig was.

Ze heeft zelfs nog iemand naar binnen getrokken.

Daarna heeft ze de winkeldeur gesloten

en is met gevaar voor eigen leven voor de ingang gaan staan
om de deur dicht te houden

en de mensen daarbinnen te beschermen.

Uit de beelden van de bewakingscamera’s is gebleken

dat de schutter eerst langs haar liep,

maar niet veel later keerde hij om en schoot Margriet alsnog dood.

Nou, je kunt je voorstellen hoe de mensen daar in Alphen haar nu zien.

Margriet ter Haar wordt door iedereen geëerd, zij is met recht een heldin!

Haar eigen leven offerde ze immers op om dat van anderen te redden.

En stel je nu even voor dat jij een van die anderen was geweest.

Misschien wel door haar naar binnen getrokken, op ‘t laatste moment.

Waardoor jij het hebt overleefd, maar zij kreeg een kogel door haar hoofd.

Wie zou deze vrouw dan voor jou zijn geweest?

Veel méér nog dan een heldin, natuurlijk.

Zij... zij is de redder van jouw leven!

Nou, zó moet je vanmorgen eens luisteren naar de vraag die Jezus stelt.
Een vraag aan zijn eigen leerlingen van dat moment.
Maar tegelijk een vraag aan ons allemaal:
"Wie ben ik volgens jullie?"

Ik heb die vraag van de week ook aan Martijn gesteld.
Toen we ditzelfde Bijbelgedeelte met elkaar lazen.
Nou, voor Martijn is het wel duidelijk wie Jezus voor hem is:
de redder van zijn leven!
Zijn eigen leven offerde Hij immers op om dat o.a. van Martijn te redden.
En van de kleine Sem net zo goed.
Die straks zal worden gedoopt vanwege de Naam van Jezus:
Hij wilde zijn leven geven ook voor Sem die nog helemaal van niets weet.
Maar Martijn en Annemarie beloven 't Sem bij het opgroeien te laten zien
wat Jezus wel niet voor hem heeft gedaan!

En dat gaat nog veel verder dan die daad van Margriet ter Haar.
Hoe bijzonder ook, en hoe terecht dat mensen haar eren als heldin.
Maar wat zij deed had slechts waarde voor dat ene moment.
Maar wat Jezus deed, redt ons leven voor altijd en eeuwig!
Hij trekt ons weg voor de poorten van de hel.
En de vraag is vanmorgen daarom: wie is deze Jézus voor jou?

*

Toen vroeg Jezus aan de directe kring leerlingen om Hem heen:
"En wie ben Ik volgens jullie?"
Nou, net als Martijn hoefde Petrus daar niet lang over na te denken.
En hij weet zich de spreekbuis van de hele groep, als hij zegt:
"U bent absoluut de messias,
dwz: degene die God beloofd heeft als de redder van ons leven."
Prachtig, wat een reactie, Jezus is er duidelijk door geraakt.

Ja, maar Hij *is* erdoor geraakt, omdat 'de mensen' Hem *niet* zo zien.

Want dat was zijn eerste vraag geweest:

“Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?”

En dan komen er verschillende antwoorden

die er misschien helemaal nog niet zo onaardig uitzien naar ons idee.

Maar 't komt er op neer dat ze Jezus hooguit eren als held.

En niet als wat Hij nu juist ten diepste is, nl de redder van hun leven!

En dat op een moment dat Jezus' missie hier op aarde ten einde loopt.

Vlak hierna begint Jezus voor 't eerst te spreken

over de lijdensweg die Hij tegemoet gaat,

tot en met het sterven dat er zonder twijfel op volgt.

Drie jaar lang is Hij inmiddels bezig geweest.

Dag in dag uit heeft Hij de mensen laten zien wie Hij was.

Zijn hart ging naar hen uit, dat merkte je aan alles.

En dat hebben ze ook echt wel gevoeld.

Want van heinde en ver kwamen de mensen naar Hem toe.

Ze haalden hun hart op aan het goede nieuws dat Jezus bracht.

De boodschap dat in Hem God zélf naar hen omzag.

En dat Zijn koninkrijk nu bij hen gekomen was. (Matt.12:28)

“Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.” (Matt.4:24)

Jezus was geen moment met zichzelf bezig.

Zijn hele leven gaf Hij zich uit ontferming met de nood van de mensen.

Vooraf ook om hen weg te trekken voor de poorten van het dodenrijk.

Los te maken uit de greep van de duivelse macht die hen kwelde.

Die alle mensen te sterk is,

en die alleen gebonden kan worden door de Zoon van God zélf.

En nu is het moment daar dat Jezus bewust vijandelijk gebied betreedt.
Caesarea Filippi, het domein van de heidense overheerser Herodes.
Nu móet het er van gaan komen,
de duivelse vijand achter die Herodes in de ogen te zien (Matt.2:1-12).
De beslissende strijd met Gods tegenstander breekt aan.
Nog even, en Hij offert metterdaad zijn leven op om de mensen te redden.

En... wie is Jezus dan nu voor hen?

Na alles wat zij hierover uit Zijn mond hebben gehoord?

Alles ook wat Hij als bewijs van Zijn macht heeft laten zien?

Nou, om kort te gaan: voor hen is Hij hooguit een held.

Iemand die het goed heeft gedaan.

Of ook goed heeft gezégd.

Maar beslist niet degene waardoor hun leven wordt gered.

Dát is de balans die nu kan worden opgemaakt.

En dat na alles wat Hij aan hen heeft laten zien.

Na alles wat Hij tegen ze heeft gezegd.

Niemand van de mensen erkent Jezus voor wat Hij waard is.

Terwijl Hij op het punt staat, te doen wat niemand anders kan doen.

Deze zelfde mensen weg te slepen bij de poorten van de hel.

*

Toen vroeg hij hun: "En wie ben ik volgens jullie?"

Voel je hoe dat hier niet zómaar een vraag is?

Hier staat alles op scherp.

Dit is dé vraag waar uiteindelijk alles mee staat of valt.

Erken je Jezus voor wat Hij waard is?

Besef je dat Hij de Redder is van jouw leven?

Niet maar voor een moment, zoals die vrouw in Alphen aan den Rijn.

Nee, Jezus is degene die je definitief verlost van álle kwaad!

En wie snakt daar *niet* naar?

Laat het alsjeblieft weer goed worden op deze aarde.

Laat het alsjeblieft weer wat beter mogen gaan met mijzelf.

Zovelen lijden wel ergens aan,

worden ook vandaag gekweld door ziekte of pijn,

er zijn er ook die kennelijk helemaal bezeten zijn van het kwaad

- denk alleen maar even aan Tristan van der Vlis, vorige week -
kan iemand daar eindelijk eens wat aan doen?

Niet maar me wegtrekken voor deze ene schutter.

Maar ervoor zorgen dat zoiets verschrikkelijks *nóóit* meer gebeurt?

Menigeen is ook vandaag verlamd.

Letterlijk, maar zeker ook figuurlijk.

Door alle dingen die er gebeuren in deze wereld.

Die verschrikkelijke tsunami in Japan.

We zouden het al bijna weer vergeten.

Maar juist deze week vond in Tokio weer een heftige aardbeving plaats.

En wat te denken van de mensenmoord in Libië?

Is nog steeds niet opgelost, maar raakt toch al weer uit beeld.

Of we worden in Europa geconfronteerd met talloze vluchtelingen.

Vanuit Afrika zoeken ze hun heil bij ons.

Maar wij *héb*ben er al zoveel,

laat Italië eerst *zél*f eens een flinke duit in het zakje doen nu.

Want eigenlijk zit niemand te wachten op *nóg* meer problemen.

Kijk, zo stormt niet maar *één* schutter op mensen af.

Nee, zo stormen er vanuit de poorten van de hel voortdurend *wéér*
demonische machten en hartverscheurende ellende over deze aarde.

En het enige wat je kunt doen is vluchten.

Dekking zoeken.

Hopen dat het *jou*zélf voorbij gaat, bijna tegen beter weten in.

Of toch maar de held spelen, met alle risico's van dien.

Maar dan staat Jezus daar, de Zoon van de levende God.
En Hij zegt: Ik heb de sleutels in handen van een plek
waar deze machten van het dodenrijk je niets meer kunnen maken,
waar het veilig is, voor altijd en eeuwig.
Kom bij Mij, kom binnen in het koninkrijk van de hemel,
hier vind je rust, hier vind je de ware bescherming voor je ziel.

Dat is de impact van deze ene vraag van vanmorgen!

Wie is Jezus voor jou?

Als je dit allemaal ervaart, aan kwaad wat je kwelt.

En als je Hem daar dan ziet, hangend aan dat kruis.

Zichzelf liet Hij afslachten door dat Kwaad in eigen Persoon.

Omdat dat de enige manier was om jó en ú er van te bevrijden.

Nou, wie is deze Jezus dan voor u? Voor jou?

Dan bén je er niet als je Hem eert als een goed Persoon.

Iemand die hele waardevolle dingen heeft gezegd, ook over zonden enzo.

Een held, van mijn part.

Want als Hij *niet* is wat Hij zegt te zijn, namelijk de beloofde Redder,
de Zoon van de levende God,

hoe geloofwaardig is dan alles wat Hij vérder nog heeft gezegd?

Hoe kun je Hem nog eren als held,

als wat Hij aan het kruis heeft gedaan er in feite totaal niet toe deed?

Is Hij dan niet meer een gek, of in ieder geval een meelijwekkende figuur?

Als het kwaad om je heen je écht kwelt,

denk dan nog eens goed na over die vraag: wie is Jezus voor jou?

Doe dat juist ook komende week.

De zogenoemde Stille Week richting Goede Vrijdag.

Ja, is het voor jou inderdaad een góede vrijdag?

Zie je hoe Jezus hier de enige góede weg gaat,

hoeveel pijn het Hem ook heeft gekost?

Wil je Hem zó aanvaarden?
Als de enige die ons leven weer goed kan maken.
Degene bij uitstek in wie God orde op zaken stelt.
En die laat weten dat Hij mét ons is, elke moeilijke dag opnieuw,
tot aan de voltooiing van deze wereld?

*

Heel belangrijk inderdaad, deze vraag van Jezus.
Maar... hoe zit het precies met zijn *kerk*?
Blijkt daar tóch niet dat dit van Jezus kennelijk niet werkt?
Het leven wordt weer goed, wanneer je Jezus hebt ontmoet...
Maar waarom zie ik daar dan zo weinig van in de kerk?
Openbaart juist daar het kwaad zich soms op een verschrikkelijke manier?
Had ook Tristan van der Vlis niet een reformatorische achtergrond...?
Als Jezus er ooit al echt wat aan heeft gedaan...
waarom zie ik er dan niet wat meer van vandaag?

Nou spreekt Jezus zelf in dit Bijbelgedeelte ook over die kerk.
En dan is het misschien wat verwarrend wat hij zegt over Petrus.
Alsof een feilbaar mens als Petrus de rots moet worden voor zijn kerk.
Dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden.
Maar dat is dan ook niet zo.
De kerk is geen mensenwerk.
En áls het mensenwerk is, dan is het geen kerk.

Uitgerekend Petrus wordt even later fel bestraft.
"Ga terug achter mij, Satan!", zegt Jezus.
"Je zou me nog van de goede weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil,
maar alleen aan wat de mensen willen."

Daar kun je nooit op bouwen, natuurlijk.
Mensen, die als puntje bij paaltje komt vooral denken aan zichzelf.
Met zulke mensen krijg je nooit een kerk waar het weer veilig is.
En waar niet langer het kwaad mensen kwelt.

Nee, maar dat was toch ook niet de vraag!
Wie zijn kerkmensen voor jou?
Nee, de beslissende vraag is: wie is Jézus voor jou?
Alleen Hij zelf is een stevig fundament.
En de kerk wordt weer een veilige plek, een goede plek zelfs,
wanneer dan ook inderdaad alleen op Hém wordt gebouwd.

Precies dat is wat er nog zo vaak ontbreekt.
We hébben het als kerken wel over Jezus.
Maar is Hij nu ook echt degene om wie ons hele leven draait?
Van wie we echt ons enige heil verwachten,
temidden van het kwaad in deze wereld,
maar het kwaad wat er ook net zo goed zit in onszelf?
Oftewel: eren we ook als kerken Jezus niet vaak meer als held,
dan dat we ons wérkelijk laten bevrijden door Hem?

Juist Johannes de Doper verwees heel nadrukkelijk naar Hem:
Ik doop slechts met water,
spreek jullie alleen aan op jullie zónden.
Maar na mij komt degene die jullie werkelijk van die zonden áfhelpt,
en die jullie zal onderdompelen in de Heilige Geest.
Pas dan en zó zal er echt een nieuw leven in jullie ontstaan.

Ook Paulus roept het later uit, richting een overigens zeer ijverige kerk:
Zijn jullie werkelijk zo dwaas
om toch weer te vertrouwen op eigen kracht?
En niet langer je hele ziel en zaligheid af te laten hangen van Jezus?

Als dat zo is, dan is echt alles voor niets geweest.

Dan is dat het failliet van de kerk.

De enige hoop op een leven dat echt verandert,
waarin seksuele losbandigheid maar ook duivelse haat en puur
eigenbelang plaats kunnen maken voor liefde, geduld, echte goedheid...
de enige hoop daarop is Jezus, de messias, de Zoon van de levende God.
En een kerk die het dáárvan verwacht.

Die zijn eigen wil ondergeschikt maakt aan wat God wil.

Koste wat het haar kost.

Ja, ook raak je ook alles wat je lief en dierbaar was kwijt.

Dat is de enige goede weg.

Alleen dan krijgen de poorten van het dodenrijk de kerk niet klein.

En wordt ze dankzij Jezus zelfs de hoop voor de hele wereld!

*

Daarom, als je leven je lief is, erken Jezus als de Redder van je leven.

Geef alle touwtjes in je leven uit handen aan Hem.

Vertrouw je volledig toe aan Hem.

Laat Hem je redden van alle mogelijke kwaad.

Ook al blijft er een heleboel wat je niet begrijpt.

En waar je geen antwoord op hebt.

Maar de enige die je dichterbij een antwoord kan brengen is Hij.

Hij wiens eigen leven immers uitliep op die vraag:

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”

Is dat een vraag ver van jÓuw bed? Nee toch zeker?

Maar dát is de weg die Hij wilde gaan.

Zo diep ging Hij zelf de poorten binnen van het dodenrijk.

Om die vraag zich eigen te maken.

De diepste vraag van ieder mens.

De diepste nood: dat God er niet meer voor je is,
dat je echt overgeleverd bent aan het kwaad.

En kreeg Hij antwoord?

Nee. Maar wij wel.

Want toen Hij dan eindelijk stierf, werden hemel en aarde bewogen.

De afscheiding tussen God en mens in de tempel scheurde.

Niet door mensenhanden, van beneden naar boven.

Geen priester die dat ooit in zijn hoofd zou hebben gehaald.

Dat was heiligschennis.

Maar het gebeurde wel, de afscheiding doormidden gescheurd.

Van bóven naar beneden, oftewel: door God zélf.

Zo werd de hemel bewogen door wat Jezus voor ons deed aan het kruis.

En ook de aarde beefde.

En de rotsen spleten.

En de eerste doden stonden al weer op, lezen we verderop bij Matteüs.

Waarop zelfs een heidense hoofdman er niet meer omheen kon:

deze Jezus was werkelijk Gods Zoon! (Matt.27:51-54)

Laat staan Jezus' eigen leerlingen.

Toen Jezus na drie dagen weer levend en wel voor hen stond.

De macht van het kwaad was daarmee voor altijd gebroken.

Jezus werd op Pasen door God zelf aangewezen als Zijn Zoon. (Rom.1:4)

En dus is dit inderdaad de enige vraag die er uiteindelijk toe doet:

wie is Jezus nu voor jou?

Staar je niet langer blind op het kwaad.

Maar richt je op Jezus die je met al zijn macht juist daarvan bevrijdt.

Want dan kunnen de machten van het dodenrijk nooit meer tegen je op.

Hoezeer ze ook nog aanstormen, en je kunnen beangstigen.

En ja, je kunt er zelfs het leven bij verliezen.

Maar wie je bent als persoon nóóit.

Want Jezus is met je, iedere moeilijke dag opnieuw.

Tot aan die dag dat Hij de wereld voorgoed verandert.

God zelf zal dan alle tranen uit je ogen wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn.

Dat is dan echt allemaal voorbij,.

Want Jezus zelf maakt echt alles en iedereen nieuw!

Nou: wie is deze Jezus dan voor jou?

...

Amen.

Hardinxveld-Giessendam, Jan Meijer
16 april 2011