

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Verkondiging

*Enkele kinderen vragen in de kerk:
waarom vieren we kerst?
En wat betekent het voor u?*

Reactie op de antwoorden...

Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor jou?

In deze preek wil ik stilstaan bij een bijbeltekst

waar beide vragen kort en krachtig worden beantwoord.

Hij is heel bekend, en wordt deze dagen ook vaak gelezen.

Jesaja 9:5. Daar staat:

**Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.**

Nou, korter kun je het haast niet zeggen, of wel?

Waarom vieren we Kerst? Even in mijn woorden:

Omdat er een kind is geboren die de hele wereld aankan.

Nu Hij er is, weet je zeker dat alles goed komt.

Dit Kind kwam naar de aarde om Koning te worden over alles en iedereen.

Oké... maar dat zijn nog wel grote woorden, of niet?

Daarom vieren we Kerst.

Maar ... wat betekent Kerst nu voor jóu?

Die vraag is wel zo belangrijk.

Want anders vier je wel Kerst, maar hoe blij ben je dan écht?

Wat kun je er mee als kerst voorbij is, en alles weer donker is, en grauw?

Nou, daarover gaat de rest van dat vers uit Jesaja 9.

Daar wordt verteld wat Kerst betekent voor jou.

Luister maar:

Deze namen zal hij dragen:

Wonderbare raadsman,

Goddelijke held,

Eeuwige Vader,

Vredevorst.

Ja, dat zijn namen die de Here Jezus krijgt.

Maar stuk voor stuk zijn het ook namen waar jij wat aan hebt.

Wat betekent Kerst voor jou?

Je kunt óók zeggen: wat betekent dit Kind voor jou?

Christus die geboren is, 2000 jaar geleden.

Kerst, dat betekent eigenlijk ook gewoon: Christus.

En Kerst-feest is dus niets anders dan: Christus-feest!

Wat betekent dit Kind voor jou?

Laten we bij elk van Zijn vier namen maar eens even stilstaan.

Wonderbare raadsman.

Nou, wat is een raadsman?

Iemand die goede raad geeft, heel simpel.

Kerst betekent dus allereerst dat Christus jou goede raad geeft.

Daarvóór werd Hij geboren.

Daarom werd Hij aan ons gegeven, en heeft Hij vandaag alle macht.

Maar Christus geeft je wel raad op een wonderlijke manier.

Vaak genoeg zul je zoiets hebben van:

huh, waarom doet Hij het zus, en niet zo?

Ik begrijp er niets van, dit héłpt toch helemaal niet?

Weet je wat Hij bijvoorbeeld zegt?

“Gelukkig ben je als je verdriet hebt,
want je zult getroost worden.”

In plaats dat Hij zorgt dat je niet meer verdrietig hoeft te zijn,
raad Hij je aan: nee, toe maar, wees maar verdrietig, het is goed...
juist dan zul je merken dat God er voor je is, en je troost.
Wonderlijk!

Nòg wat raad die Christus ons geeft:

“Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.”

Nou, zachtmoedig, dat betekent dat je niet sterk probeert te zijn.
En er alles aan doet dat je krijgt waar je recht op hebt.
Maar dat je je juist heel kwetsbaar opstelt.
En er op vertrouwt dat God je geeft wat je nodig hebt.
Dat werkt toch niet, in een harde wereld als die van ons?
Toch zegt Jezus het.
Wonderlijk!

En zie je dat niet juist ook met Kerst?

Voor Jozef en Maria is er in Betlehem nergens plaats.
En dus moeten ze het doen met een verblijf voor de dieren.
Ja, dus wil Christus zélf het daar mee doen!
Hij werkt niet met zijn ellebogen, om maar een plek te krijgen.
Maar Hij laat, ook later in zijn leven, de mensen maar met zich doen.
Tot de dood er op volgt.
Maar juist zó heeft Hij ons met z'n allen nou net wel gered!

Kerst betekent voor jou: volg Hem maar, wat er ook gebeurt,
en hoe wonderlijk zijn aanwijzingen soms ook zijn.
Maar je kunt Hem vertrouwen, Hij is eerst zelf deze weg gegaan!
Laat je maar leiden door deze wonderbare Raadsman.
Wat betekent Kerst voor jou?

De tweede naam die Christus krijgt is **Goddelijke Held**.

Mensen hunkeren allemaal naar een held.

Iemand die doet wat een ander niet durft. Of kan.

Maar waarmee hij iemand redt

die het anders niet had kunnen navertellen.

Waarom doen dit soort verhalen het altijd zo goed?

Omdat wij meevoelen met degene die wordt gered.

Jij zou het maar zijn, die het anders niet had overleefd.

Ja, of voelen we diep van binnen dat wij het ook inderdaad *zijn*.

Mensen die het niet kunnen navertellen als een ander ons niet redt.

Natuurlijk, we staan ons mannetje, doorgaans.

Maar toch, in onze wat kwetsbaarder momenten beseffen we:

ik hoop maar dat ik het red...

Tot zelfs: ik zie het niet meer zitten...

Groeien de problemen ons niet steeds meer boven het hoofd?

En dat klopt, het is ook allemaal te groot voor ons.

Wij hebben niet minder dan Goddelijke kracht nodig, in onze zwakheid.

Een Goddelijke held.

Die niet maar één persoon redden kan.

Of één probleem het hoofd bieden kan.

Maar die sterker is dan alle problemen en moeiten bij elkaar.

Die ook in ons leven opening biedt juist waar wij het niet meer zien.

Als ik zwak ben, *dán* ben ik machtig.

Als je denkt dat alles verloren is, blijkt dat God er is.

Zie je ook dat niet met Kerst?

Hoe zwak en kwetsbaar kan het zijn? Jezus, geboren in een stal.

Maar de hemel breekt open, het licht breekt door alle donkerte heen,

en miljoenen engelen, stuk voor stuk krachtige helden, staan al paraat.

Kerst betekent voor jou:

God is vóór je, waar zou je dan nog bang voor moeten zijn?
Christus is ons gegeven om de allergrootste heldendaad voor ons te doen.
Ons redden uit de greep van het kwaad.
Als Hij vandaag alle macht heeft, wie maakt ons dan nog wat?

Wat betekent Kerst voor jou?

Laten we kijken naar Christus' derde naam: **Eeuwige Vader**.

Dat is wel even wennen: de Here Jezus die ook Vader heet.

En toch mag je het dus zo zien.

Jezus bréngt ons bij de Vader.

Maar Hij ís ook de Vader.

Denk nog maar even weer aan de gelijkenis van de verloren zoon.

De jongste zoon krijgt van zijn Vader een ongekend onthaal.

Welkom Thuis, en niet zo'n klein beetje ook!

Maar met die zoon verwijst Jezus naar alle tollenaars en zondaars,
die niet maar bij God maar bij Hém warm ontvangen worden.

Vandaar dat Hij ergens anders ook zegt:

als je Mij hebt gezien, héb je de Vader gezien.

Maar wat een Vader dan, of niet?

Een Vader die niet maar vriendelijk naar ons kijkt.

En het goede op het oog heeft voor ons.

Maar een Vader die nét zo wil worden als wij:

mens van vlees en bloed.

Ja, die een baby wil worden die uit zichzelf helemaal niets kan.

Hoe diep kun je je vernederen.

Maar Vader is het niet te min.

Hij ziet hoe wij lijden, en wil het zelf voor ons ondergaan.

Hij ziet hoe wij falen, en wil er zelf om worden vervloekt.

Is dit niet de Vader waar ieder diep in z'n hart naar verlangt?

Kerst betekent voor jou:

Vader wil echt álles voor je doen.
Ja, dat wilde Hij altijd al, van eeuwigheid af.
Zó sterk gaat Zijn hart naar je uit.
Al zijn waardigheid legt Hij af.
Hij rent maar niet een paar meter naar je toe.
Maar Hij daalt uit de hoge hemel naar je af,
en levert zich onvoorwaardelijk aan je uit:
hier ben Ik, voor jou – zie je nu dat Ik echt van je hou?!

Wat betekent Kerst voor jou?

De laatste naam die Christus krijgt is **Vrededorst**.
Vrede op aarde – ja het is toch echt waar.
Een makkelijke weg wordt het niet.
Lang niet iedereen wil deze weg ook gaan.
Maar wie in Hem geloven,
wie zich ondanks alle wonderlijke raad aan Hem gewonnen geven,
ja die ontvangen een diepe vrede in hun hart.
En voor die wórdt het eens ook weer vrede op heel de aarde.
Waar de band *met God* is hersteld, worden *alle dingen* ook weer hersteld.

Vrede, wat is dat eigenlijk?

Beseffen we wel waar het dan om draait?

Het is niet zozeer de afwezigheid van problemen,
als wel de aanwezigheid van God.

En juis dát vieren we met Kerst.

God zal met ons zijn.

Niet alleen maar die paar jaar dat Jezus op aarde was.

Maar toen Hij wegging bond Hij het zijn leerlingen op het hart:

zie, Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.

Dat is Kerst: God zelf is er bij, ieder uur van de dag.

En Hij laat je echt nooit meer alleen.

Wat betekent Kerst voor jou?

Wel, wat betekent *Christus* voor jou?
Mag Hij jouw raadsman zijn,
hoe wonderlijk het ook is wat Hij zegt?
Laat jij je redden door Hem,
hoe sterk en stoer je jezelf ook nog vindt?
Laat je je in Hem omarmen door de Vader
naar wie je altijd hebt verlangd?
En mag Hij erbij zijn, in alles wat je doet en denkt,
en je Zijn vrede geven?
Amen.