

De grote verdrukking (2^e leerdienst in een themablok 'Wat staat ons te wachten?')

*Liturgie zondagmiddag 22 januari 2012
te Hardinxveld-Giessendam:*

Belijdenis van afhankelijkheid
Vredegroet van God (Opb.1:4b-5a)
Psalm 113:1,2 (vs 1 schoollied v/d week)
Gebed
Lezen: Matteüs 24:15-28
Gezang 144:4,5,6
Lezen: Zondag 33 HC
Gezang 155:3,5
Verkondiging
Psalm 14
Geloofsbelijdenis
Psalm 37:5,16
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Liedboek 296
Zegen van God

Gemeente van Christus, ouderen maar ook jongeren!

Wat voor rol speelt de eindtijd in jouw leven?

Het is opvallend hoe sterk dat kan verschillen, per persoon.

De één houdt zich er totaal niet mee bezig, die ziet het wel als het zover is.

Terwijl de ander er juist voortdurend over leest, en over praat.

En weer anderen worden daar op z'n minst onrustig van.

Want stel je vóór dat het inderdaad zus... of dat het inderdaad zo...

Daaruit blijkt trouwens al dat het menigeen meer raakt dan je denkt.

Ze stoppen het misschien weg, maar zomaar steekt het de kop weer op.

Als je ziet hoeveel aandacht er *vorig jaar* uitging naar Harold Camping.

Met zijn profetie over het einde van de wereld op 21 mei, later 21 oktober.

En voor *dit jaar* goed en wel begonnen was, was er al wéér een datum.

Want de eeuwenoude Maya-kalender zou eindigen op 21 december 2012...

Via internet stuitte ik op een artikeltje wat hierover in de Volkskrant stond. De teneur ervan was uitermate luchtig. (zie <http://t.co/Q35aFyxj>) En toch gaven anderen aan, ook hier toch weer onrustig van te worden. Dus al proberen we er luchtig over te doen, ergens laat het ons niet los. Alsof we alleen maar onze eigen onzekerheid weg proberen te lachen.

Juist dat artikeltje zelf ging daar ook wat ander op in.

Er werd een cultuursocioloog aan het woord gelaten.

Deze beste man wist te vertellen: het ligt aan onze Westerse cultuur.

Ja, als dat je vak is, is dit natuurlijk een inkoppertje ☺.

Volgens hem zit het ingebakken in ons culturele DNA:

wat een begin heeft, heeft ook een einde.

Zet zo'n Westerse maatschappij dus onder druk, en men gaat opeens overal het einde der tijden zien.

Verdrukte middeleeuwse joden en vervolgte christenen deden dat.

Maar na de aanslagen van 9/11 geloofden moderne Amerikanen dat ook. Oftewel: hoe meer druk, des te meer denken velen dat het einde nadert.

Nou, over die druk gaat het vanmiddag ook.

Sterker nog: zo'n grote druk is er nog nooit geweest, zegt Jezus, en zulke enorme verschrikkingen zullen er ook nooit meer zijn. (Matt.24:21)

En ja, ook volgens Jezus heeft dit alles te maken met de eindtijd.

Maar Jezus trad niet op in het Westen maar in het Oosten.

Daar waar volgens die cultuursocioloog wel van alles verandert, maar niets gaat voor- of achteruit, dus ook niet richting een eindtijd.

Is dit wel zo cultureel bepaald, kun je je afvragen.

En al zou het zo zijn, Jezus' woorden breken daar dan wel radicaal op in.

De ultieme verdrukking nadert, en daarmee ook het einde van deze tijd.

Stop dat niet weg, zie het liever onder ogen.

Jezus wil ons vanmiddag leren wat hierin de enige goede houding is.

*

Ja, want als het vanmiddag gaat over 'de grote verdrukking', is het gevaar groot dat dáár alle aandacht op wordt gericht: hoe ziet die periode er precies uit, wat kunnen we dan verwachten, en hoe erg zal dat wel niet zijn.

Zeker als Jezus dit gedeelte begint met 'de verwoestende gruwel'. Nou, dat is wel iets héél engs, wat mag dát wel niet precies zijn?

Maar juist die 'verwoestende gruwel' noemt Jezus haast in 't voorbijgaan.

Als een soort samenvattende aanduiding van het voorgaande: als jullie dit *dus* meemaken (waar we het net over hebben gehad), wat moeten jullie dan doen? Antwoord: vluchten!

En ja, het zal een tijd zijn van 'enorme verschrikkingen', vers 21,

- letterlijk staat daar: van 'grote verdrukking' –

maar juist daarom moeten jullie bidden, vers 20,

dat dat vluchten, wat jullie dus moeten doen,

niet in de winter hoeft te gebeuren, en ook niet op sabbat.

Jezus bereidt zijn leerlingen dus voor

op wat ze tijdens 'de grote verdrukking' moeten *doen*.

Ja, zul je zeggen, maar daar kunnen *wij* vandaag dus niks mee.

Want wij leven niet in Judea.

En wij kunnen dus niet de bergen in vluchten, ofzo.

Is dit dan niet typisch zo'n onderwerp wat ging over Jezus' discipelen, en wat veel minder te zeggen heeft over ons vandaag?

Toch herinner ik er dan even aan

dat niet alleen Matteüs deze toespraak van Jezus vermeldt, of Lucas, maar zelfs Marcus, die in grote stappen Jezus' optreden vermeldt, en vanuit wat Jezus deed als geen ander gericht is op actie van óns.

Kennelijk heeft juist deze toespraak van Jezus grote betekenis

als het gaat om wat wij als Jezus' leerlingen vandaag moeten doen.

En moeten ook wij onze oren spitsen, als Jezus nu dus hierover begint.

Als jullie dit dus meemaken, zo begint Jezus, wat moeten jullie dan doen?
 Misschien moeten we dan toch nog even terugkijken naar vers 1-14.
 Liep het daar óók al niet in elkaar over,
 wat er direct in die tijd van Jezus' discipelen te gebeuren stond
 èn wat typerend zou zijn voor heel de tijd daarna,
 tot aan het moment, vers 14, dat het einde zal komen?

Het begon met de verwoesting van de tempel (vers 2).
 Maar het ging verder met berichten over oorlogen (vers 6),
 ja met zaken die overal op aarde zouden gaan plaatsvinden (vers 7):
 het ene volk vecht tegen het andere, het ene koninkrijk tegen het andere,
 en overal (!) zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven.
 En wat nog vele malen heftiger zal zijn, zegt Jezus:
 jullie als volgelingen van mij zullen zélf in de verdrukking komen (vers 9).
 Daar wordt al datzelfde woord 'verdrukking' gebruikt
 als wanneer Jezus het in vers 21 heeft over 'grote verdrukking'.
 En wat algemeen erkend wordt als typerend
 voor die periode van 'de grote verdrukking' is wat Jezus noemt in vers 12:
 de wetteloosheid neemt toe, hand over hand! (vgl. 2 Tess.2:7)

Maar zie je dat dit niet maar iets is van de toekomst?
 Of ook van het verleden, typisch iets voor Jezus' eerste discipelen?
 Nee, wat bij hén begint, heel concreet daar in Jeruzalem en Judea,
 dat is meteen ook al het begin van het einde!
 En wat Jezus vervolgens in vers 15 zegt, komt dan ook hier op neer:
 wanneer die verwoesting plaatsvindt van 'de heilige plaats':
 niet maar Jeruzalem, maar zelfs de tempel moet eraan geloven...
 nou, dan weten jullie nú hoe laat het is:
 dit luidt de laatste fase van de wereldgeschiedenis in,
 de grootste verdrukking aller tijden, zowel voor hen als voor ons.
 En wat *zij* dus volgens Jezus moeten doen,
 zegt ook iets over wat Jezus nu verwacht van *ons*, vandaag, anno 2012.

Hoezo? Moeten wij dan ook vluchten?

Ja, ergens wel.

Ergens is 'vluchten' typerend voor de kerk van vandaag.

Dat wordt heel duidelijk zo gezegd in Openbaring 12.

Openbaring 12 zet Gods volk neer als een vrouw in verwachting.

Met pal tegenover haar een bloeddorstige draak.

Gods volk dat veilig is zolang Jezus nog niet naar de hemel is gegaan.

Omdat hij eerst al zijn pijlen richt op Hem.

Maar als dat dan niet lukt,

en Jezus zit op een gegeven moment zelfs in de hemel op Gods troon...

dan, ja dan moet Gods volk er aan geloven.

Nietsontziend houdt de duivel huis in deze wereld (12:12).

Maar vooral komt Gods eigen volk nu zwaar in de verdrukking (12:13).

En wat moet je dan doen?

Vluchten dus, zegt ook Opb.12:6: "De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn."

Vluchten, voor wie?

Voor die draak van een duivel dus, die er vandaag álles aan doet om

- zoals Jezus zegt in Matteüs 24:24 -

"ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden".

Zie je nu dat juist het Bijbelgedeelte van vanmiddag wezenlijk voor ons is?

En snap je al een beetje dat ook Marcus juist déze toespraak vermeldt?

Als je namelijk niet ziet wat er vandaag aan de hand is,

zul je ook niet zo serieus nemen wanneer opgeroepen wordt

om voor de duivel te vluchten...

Kom kom, dat loopt toch wel een beetje los, *wij* worden niet vervolgd...

Nou, vervolgd of niet, maar wij worden dus wel door de duivel *ingepakt*.

Tenzij... ja tenzij je voor de duivel vlucht, en radicaal Jezus volgt.

*

Hoog tijd om concreter te worden.

Want vluchten voor de duivel, hoe doe je dat dan precies?

Door te vluchten voor 'de verwoestende gruwel'.

En wat is een gruwel?

Dat is een manier van leven waar God van gruwet.

In het Oude Testament vind je dit slag op stoot (zie de concordantie).

Gruwelen, ze staan voor alles wat mensen doen die leven zonder God.

Op het gebied van seksualiteit, bijvoorbeeld. (Lev.18:22; vgl Rom.2)

Kijk maar even hoe totaal losgeslagen het op dat gebied is vandaag.

Als je het Oude Testament leest, zie je hoezeer God daarvan gruwet.

Het is zó niet hoe Hij het heeft bedoeld.

Vandaar dat Gods volk zich van dergelijke gruwelen verre moet houden.

Dit vind je in de wereld, maar 'geheel anders' zal het zijn in de kerk!

Maar wat voorzegt Jezus nu in Matteüs 24?

Datgene waar God van gruwet, dat vind je straks op in Gods eigen huis!

Ja, het doet zich maar niet een enkele keer voor.

Zo van: zonde gaat natuurlijk ook de kerkdeuren niet voorbij.

Nee, maar die gruwel zie je straks op de heilige plaats stáán.

Op een manier van: wie maakt mij wat, niemand krijgt mij hier weg!

En waarom zou je moeten vluchten?

Moet je dan weglopen voor de vervolging, en de haat?

Nee, maar je moet vluchten voor 'de gruwel der verwoesting'.

De duivel die op dat moment heer en meester blijkt op de heilige plaats.

Wat het meest heilig lijkt, blijkt een gruwel voor God.

Voor voorbeelden hoef je maar één hoofdstuk terug.

Matteüs 23 spreekt wat dat betreft duidelijke taal, zie vorige preek.

Maar vanmiddag wil ik even met u naar Lucas 16:15.

Daar heeft Jezus het tegen diezelfde Farizeeën, en dan zegt Hij:

"U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan,

maar Gods kent uw hart.

Wat bij de mensen in hoog aanzien staat,
is *een gruwel* in de ogen van God.”

Zie je? Daar heb je weer datzelfde woord ‘gruwel’.

Waarvan Jezus laat zien: dat vind je maar niet in ‘de wereld’,
dat vind je op dit moment verschrikkelijk genoeg ook in ‘de kerk’!
Een manier van leven waar God niet maar wat moeite mee heeft,
maar waar Hij ronduit van gruwet,
en wat daarom ook Zijn oordeel oproept!

Is er onder de Farizeeën dan ook sprake van bijv. seksuele uitpattingen?

Nee, zegt Jezus, de gruwel zit ‘m nu juist in wat je *niet* ziet.

En bij *die* mensen waar je het ook wel het láátst van verwacht!

Weet je waar het ‘m hier in zit, die gruwel?

In de geldzucht! (Luc.16:14)

De kerk van die dagen werd verwoest door de zucht naar geld.

Natuurlijk, er was veel meer wat niet deugde.

Maar dit is er één van.

Je kunt het dus in de kerk allemaal heel goed weten, en zeggen.

Maar als jouw leven beheerst wordt door geld, heb je de duivel in huis!

Dan heeft hij dáár bij jou een ingang gevonden

om zijn verwoestend werk te doen, en je weg te trekken bij God.

Misschien vind je deze toepassing van Matteüs 24 nog wat ver gezocht.

Kijk dan nog weer even met mij naar het laatste Bijbelboek.

Openbaring 21 laat ons het nieuwe Jeruzalem zien.

Ja? Dus datgene wat er in de plaats komt voor die tempelstad

die in 70 nC met de grond gelijk is gemaakt.

Wat lees je dan in Openbaring 21:27:

“Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met *gruwelijke dingen*
en leugens inlaat, komt de stad niet binnen.”

Datgene wat zorgde voor de verwoesting van het oude Jeruzalem,
'de verwoestende gruwel'...
die zal er in het nieuwe Jeruzalem niet meer zijn.

Waar vind je het wel?

In Babylon, waar het in Openbaring 17 en 18 over gaat.

Symbool voor de wereldwijde manier van leven zónder God.

Getekend, net als de kerk, door een vrouw.

Maar wat heeft deze vrouw in haar hand?

Vers 4: "een gouden beker vol gruwelijkheden".

Ja? Dus het ziet er aan de buitenkant prachtig en aantrekkelijk uit.

Maar als je erin meegaat, wordt ook jouw leven een gruwel voor God.

Wat voor gruwelen zijn dat dan?

Nou, dat kan werkelijk van alles zijn.

Maar wat het meest typerend is, tekent Openbaring 18 voor je uit:
een samenleving die draait op geld, rijkdom en weelde.

Zelfs de politiek laat maar wat graag z'n oren hangen naar de kooplieden.

Massáál zijn mensen juist van het grote geld in de ban!

Kijk naar de journaals, zie waar alles en iedereen druk mee is:

zorgen dat de eurocrisis bedwongen wordt,

en de economie weer vlotgetrokken!

Het is wat dat betreft nog nooit zo gek geweest als nu.

Niets heeft kennelijk een grotere aantrekkingskracht dan geld.

Maar daarom geldt juist ook nu, en juist ook hier, die oproep van Jezus:
als je de verwoestende gruwel ziet staan op de heilige plaats: vlucht!

Met andere woorden: als er iets is wat aantrekkingskracht heeft ook op de
kerk, dan is het wel geld en goed.

En dus ook: als er iets is waarvoor je als kerk beducht moet zijn, en als

christen je vérré van moet houden, dan is het wel de afgod van het geld!

Heeft die je eenmaal in de ban, dan komt van 't één het ander...

Vandaar dat ook Paulus in dit verband het woord 'vluchten' gebruikt.

Geld pakt je helemaal in, zegt hij tegen Timoteüs. (1 Tim.6:9-10)

Echt, de wortel van álle kwaad is geldzucht.

"Door zich daaraan over te geven,

zijn sommigen van het geloof afgedwaald..."

Maar jij als kind van God moet je hier verre van houden, zegt -ie dan.

En letterlijk staat daar dan weer datzelfde woord: vluchten! (1 Tim.6:11)

Zoals Jozef eens wegvluchtte bij de vrouw van Potifar,

zo sterk is de aantrekkingskracht van seksualiteit,

maar ook, en misschien nog wel meer, van geld!

Hoe groot is de rol van geld in jÓuw leven?

Hoeveel keuzes die je maakt, worden bepaald door het geld?

Liever zou je het misschien anders doen, maar ja... anders kunnen we niet in dit huis blijven wonen, anders kunnen we niet op vakantie...

En wàt nu als je daarom keuzes maakt

die je niet maar zÉlf liever anders ziet,

maar die eigenlijk niet zo passen bij een leven met God?

Zou je het dan niet toch maar omdraaien?

En beginnen bij de vraag: wat ziet God graag, hóe ziet Hij het graag?

Om vervolgens te kijken tot welke keuzes dit leidt?

*

Misschien dat je hier afhaakt.

Kom op zeg, zo werkt het dus niet.

Ik moet toch ook voor mijn eten en drinken zorgen?

En een jongere zei zopas tegen mij:

de Heilige Geest betaalt mijn rekeningen heus niet,

dus ja dat baantje op zaterdag,

dat kan ik niet zomaar laten schieten, al is het doel ook nog zo goed!

Ik herken die reactie zÓ, ook bij mezelf.

Maar laten we nog één keer terug gaan naar Matteüs 24.
 Stel, het is zover, Jezus' leerlingen zien dat de tempel wordt verwoest...
 Vluchten oké, maar ik mag toch wel even wat spullen pakken zeker?
 Mijn jas, wat eten en drinken voor onderweg...
 Zou het écht zo'n vaart lopen?
 Toch is Jezus hier heel radicaal: vluchten, en wel nu meteen!
 Voel je hoezeer dit een appel doet op je vertrouwen?
 Je druk maken over eten en drinken, en kleding,
 dat is nou precies ons probleem! – had Jezus al in de Bergrede gezegd.

Wat denk je?
 Als Vader wil dat je vlucht, zou Hij dan zelf niet voor je zorgen?
 Als je breekt met het geld,
 en Hem weer op de eerste plek zet in de beslissingen die je neemt?
 Doe dat nou maar, en voor de rest wordt door Vader gezorgd!
 Ja, zo staat het er ook letterlijk in Openbaring 12:
 De vrouw vlucht naar de woestijn,
 en daar wordt heel die periode voor haar gezorgd! (12:6,14)

Waar wil God ons dus hebben?
 Net als eens het volk Israël: in de woestijn.
 Niet letterlijk natuurlijk. Maar wel in diezelfde afhankelijkheid!
 Elke dag opnieuw levend uit Zijn hand.
 Met alle aanvechting van dien: we hebben honger, en waar is God nu?
 Aanvechtingen die zij toen niet aankonden.
 En wij netzomin, als het aan onszelf ligt.
 Maar vergeet niet wáár je je hulp zoeken mag:
 in de hemel, waar Jezus op de troon zit, Hij die precies diezelfde
 aanvechtingen heeft gekend, en ze heeft doorstaan! (Matt.4:1-11)
 Hij weet dus precies wat je wanneer nodig hebt.
 Niet maar aan eten en drinken, en geld, en noem maar op...
 Maar vooral om het vol te houden zolang je dat *niet* hebt.

Maar dan weet je ook wat de grootste aanvechting voor Jezus was.
Dat Hem een snelle weg gewezen werd uit de problemen.
Even een knieval voor de duivel, maar dan héb je ook wat!

Is dát ook niet precies waar Jezus óns voor waarschuwt, in Matt.24?
Voortdurend zullen er mensen zijn die zogenaamd in Jezus' naam de druk
verlichten, en allerlei wonderen en tekenen doen. (zie ook Opb.13:14!)
Je bent gewoon stom als je er niet naar toe gaat...
Of je gelooft kennelijk te weinig...
Maar Jezus' boodschap is duidelijk:
loop er niet achteraan, ja verwácht het daar dus niet van.
Ook al noemt men 100.000 keer de Naam Jezus...

Want onze plek als Gods volk vandaag is in de woestijn.
Zoek dus Zijn Koninkrijk, en de gerechtigheid die daar bij past.
Ontvlucht alles wat een gruwel is voor God, in vertrouwen op Hem.
Wil Hij dan een wonder doen, dan merk je het vanzelf.
Maar volg jij Jézus, waar Hij ook heengaat! (Opb.14:4)

*

Wat voor rol speelt de eindtijd in jouw leven?
Dat was de vraag waar ik vanmiddag mee begon.
Aan de hand van dat artikeltje in de Volkskrant, begin deze maand:
zet Westerse mensen onder druk,
en men gaat opeens overal het einde der tijden zien.

Nou, over die druk ging het vanmiddag ook.
Sterker nog: zo'n grote druk is er nog nooit geweest, zegt Jezus,
en zulke enorme verschrikkingen zúllen er ook nooit meer zijn.
Geen enkele reden dus om daar luchtig over te doen.
Zoals in dat artikeltje toch wel een beetje werd gedaan.

De kop zei wat dat betreft genoeg:

“Het mag weer: lekker zwelgen in de eindtijd.”

Maar dát is nu net niet de bedoeling van Jezus.

Om de druk te verlichten door overal en nergens de Messias te zien.

Dan ben je net als de gieren die steevast te vinden zijn bij een lijk.

Maar als je de Lévende volgt, dan is lekker zwelgen er niet meer bij.

Dan weet je dat het lijden wordt.

Omdat Gods oordeel begint bij het huis van God. (1 Petr.4:17, NBG-51)

Dat deze wéreld vol gruwelen is, is bekend.

Maar hoe staat het ervoor in de kerk?

Alle reden om Zondag 33 weer serieus te nemen.

Besef dat ons leven nooit meer hetzelfde kan zijn.

In het Nieuwe Jeruzalem is voor gruwelen beslist geen plaats.

Kijk daarom vanmiddag eerlijk in de spiegel:

welke rol speelt geld in mijn leven? Of ook seks? Of anders aanzien?

Besef hoezeer God zelf hiervan gruwet!

Nee, Hij gruwet niet van jou, zelfs allesbehalve.

Anders had Hij Zijn eigen Zoon niet gestuurd.

Maar breekt dit dan niet je hart, als je ziet hoe jij nog vaak leeft?

En wil je vandaag nog gehoor geven aan die oproep van Jezus:

als je deze gruwelen ziet, vlucht dan, als je leven je lief is!

Antwoord 89: ont-vlucht deze zonden, hoe langer hoe meer.

En zoek je diepste vreugde in God, juist vanwege Christus.

Jouw toevlucht is de HEER te allen tijde,

Hoeveel verdrukking je dan ook nog wacht: Hij is je kracht! (Ps.14:4 ber.)

Amen.