

land in zicht



Lieve broers en zussen,

Wat lijkt het nog ver weg ... Pasen.

Toch is het dichterbij dan je denkt!

Zeker als je kijkt naar het thema dat we dit jaar hebben gekozen: Land in zicht!

Een prachtig thema om het bekende Paasverhaal op een nieuwe manier te bekijken.

Aan de hand van de oude catechismus (zondag 17) willen we dit jaar de opstanding van Jezus naar het hier en nu halen.

Door zijn opstanding uit de dood, heeft Jezus de dood overwonnen. De dood is niet meer dood. De dood is vanaf nu een doorgang naar het leven met Hem. Er is land in zicht. Als je sterft is dat het moment dat je bij Hem en met Hem mag zijn. Dat maakt je leven hier anders. Je krijgt een andere **levensweg**. Een levensweg bij Hem en met Hem. Je krijgt echt zicht op dat prachtige land van Hem. Dat heeft Hij laten zien door zijn opstaan. Pasen betekent: land in zicht!

Maar er is nog meer.

De kracht van Jezus is zo groot dat Hij het van de dood heeft gewonnen en ... door zijn kracht krijgen we van Hem een nieuw leven. Nu al. Hier en nu. We krijgen door Hem zicht op dat nieuwe land. Een nieuw leven. Niet uit ons zelf, maar door Hem. Hij laat door ons heen zien hoe groot, machtig en liefdevol Hij is. Daardoor maakt Hij van ons **betere mensen**. Daardoor komt er zicht op het nieuwe land.

En nog is het Hem niet genoeg.

Door zijn feitelijke (het is echt waar) opstaan uit de dood mag dat opstaan een bewijs voor ons zijn dat wij net als Hij voor altijd mogen leven. **Thuis bij God, in zijn huis**. Door zijn opstaan uit de dood is het niet zomaar een belofte, een soort sprookje. Nee, door zijn opstaan is het echt ... door zijn opstaan krijgen we er echt zicht op... alsof Hij naar ons roept: Land in zicht!

Het lijkt ons heel mooi om samen op weg te gaan. Samen datzelfde land in zicht te krijgen en te hebben. Daarom roepen we jullie via deze brief op om het **40-dagen boekje: Samen op weg** van het Nederlands Bijbel Genootschap te bestellen. Dit kan gratis via de volgende link: campagne.bijbelgenootschap.nl/40-dagentijd-dagboekje of via onderstaande QR-code.

Er kan 1 boekje besteld worden per e-mailadres.

In de postvakken ligt er bovendien voor alle gezinnen met kinderen het boekje: **Beloofd land in zicht**. Dit boekje neemt de kinderen tijdens de 40-dagen tijd mee in het thema.

En natuurlijk gaan we met elkaar een prachtige Paasdienst voorbereiden. Binnenkort volgt er meer informatie over die Paasdienst.

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij om met elkaar deze bijzondere tijd te gaan beleven. Samen uitkijken naar dat land wat in zicht is!

Lieve groet,
Commissie speciale diensten
➔ specialediensten@debronhg.nl

Cornelieke Deelen
Arie van Es
Bas van Houwelingen
Robert Kloek
Corneli Scheper



Vraag het boekje
aan via deze link