

meer lezen over gemeente zijn?

scan de qr-code of ga naar de website

➤ debrongh.nl/gemeentezijn



gemeente zijn

de bron

Wij zijn de samenwerkingsgemeente GKv-NGK in Hardinxveld-Giessendam. Met meer dan duizend broers en zussen zijn we een gemeente voor alle leeftijden. Waarbij we echt oog hebben voor onze jongeren. Bij ons mogen mensen op adem komen om Gods oase van liefde te vinden. We gebruiken de energie van mensen voor de opbouw van de gemeente. Alle gaven en talenten worden hiervoor ingezet. We realiseren ons voortdurend dat we onvoorwaardelijk door God geliefd zijn en voor de volle honderd procent van zijn genade leven. Op alle plekken in de gemeente wordt hierover gesproken, voor gebeden, om gevierd. De zondag is bij ons een echte feestdag. We ontmoeten elkaar vanuit liefde en met enthousiasme. Daardoor mag iedereen zichzelf zijn. We staan vooraan als het gaat om hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Overal en altijd wil onze gemeente een kerk van hoop zijn.

In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over gemeente zijn. Er zijn drie belangrijke teksten die voor onze gemeente centraal staan.

1. **De gemeente is door God gegeven.** God geeft onze gemeente om mensen een plaats te geven om op adem te komen. Jezus zegt: 'Kom naar Mij jullie die vermoeid zijn. Ik zal je rust geven'. (Matteüs 11:28)
2. **De gemeente maakt deel uit van één lichaam, waarvan Christus het hoofd is.** Dat wordt zichtbaar doordat we als gemeente vol enthousiasme, energie en verlangen samenwerken tot Zijn eer. (1 Korintiërs 12:13 / Efeziërs 5:23)
3. **We willen ons als gemeente richten op groei en bloei en vrucht dragen zoals God dat van ons vraagt.** We werken met elkaar aan ons gezamenlijk doel: ieder hart een woonplaats van Christus. (Johannes 15:16)

Ons verlangen als kerkelijke gemeente in Hardinxveld-Giessendam hebben we samengevat in 6 kernwaarden.

Een gemeente van Christus

We zijn een gemeente van onze Heer Jezus. Een gemeente van Hem met als doel: ieder hart een woonplaats van Christus.

We zijn één

We zijn één terwijl we het niet altijd over alles eens zijn. Maar we hebben met elkaar hetzelfde verlangen en zijn dus één van hart.

Liefde & Genade

We zijn als gemeente, maar ook als individu, onvoorwaardelijk door God geliefd. We realiseren ons voortdurend dat we voor de volle honderd procent leven van Gods genade.

Onmisbare jeugd

Jongeren weten en voelen zich onmisbaar in onze gemeente. Generaties hebben elkaar nodig om te leven in verbinding met God.

Oog voor elkaar

We zien elkaar zoals Jezus ons ziet en kijken met Zijn ogen. Daar doen we moeite voor en daarin investeren we.

Bezinning & Toerusting

We bezinnen ons als gemeente voortdurend op onze relatie met onze God. We maken gebruik van de middelen die er zijn om daarin steeds te leren.

