

KERST 2022

**IK KAN
NIET
WACHTEN**

Lieve broers en zussen,

Nog even en dan is het weer Kerst.

Heerlijk toch? Misschien wel het mooiste feest van het jaar! Heel veel mensen zien er echt naar uit. Ze kunnen bijna niet wachten ...

Het is dus niet zo gek dat we dit jaar voor dat thema hebben gekozen:

IK KAN NIET WACHTEN





KERST 2022

Het Kerstfeest is een cadeau:

ik kan niet wachten om het open te maken.

Het is een verhaal, een boek:

ik kan niet wachten om het te gaan lezen.

Het raam gaat open:

ik kan niet wachten om naar buiten te gaan.

Al deze uitspraken zijn van toepassing op het logo dat we dit jaar willen gebruiken voor onze Kerstviering.

Kijk maar eens goed...

IK KAN NIET WACHTEN

Daaruit spreekt een groot verlangen.

Over dat verlangen willen we met elkaar nadenken in de Kerstdienst van zondagmorgen 25 december.

Over het verlangen van de mensen in de tijd dat Jezus werd geboren. Maar ook over ons eigen verlangen hier en nu.

Terugkijkend naar de tijd van de geboorte van Jezus willen we ook vooruit kijken. Want door de geboorte van Jezus is er voor ons een prachtige toekomst. Daar mogen we verlangend naar uitkijken.

Een herinnering dus aan de geboorte en komst van Jezus. Maar tegelijk ook met verlangen uitkijken naar Zijn terugkomst, het feest van de toekomst. Ik kan niet wachten!

We willen ook dit jaar weer een Kerstdienst maken voor ons allemaal, door ons allemaal. Daarom vragen we of jullie weer willen meewerken aan de invulling van de Kerstdienst. Leeftijd maakt niet uit. Het zou mooi zijn als heel veel broers en zussen meedoen.





Dat meewerken, meedoen kan op de volgende manieren:

1. We hebben allemaal onze verlangens. Naar een nieuw huis, een diploma, naar een trouwerij, een vriend, een rijbewijs, naar een nieuwe fiets, naar liefde, gezondheid, naar ...
We willen vragen of je een foto wilt maken waarop dat verlangen zichtbaar wordt. De foto's moeten horizontaal (landscape) gemaakt worden en **voor 12 december** zijn verstuurd naar specialediensten@debronhg.nl
Je mag dat waarnaar je verlangt er ook bij vermelden.
2. **We zouden het mooi vinden als je een regel voor een gezamenlijk gebed inspreekt.** Gewoon op je telefoon. Een regel waaruit jouw verlangen spreekt. Wat verlang jij? Waar hoop je op? Wat zou jij graag willen? Van al deze regels maken we een gezamenlijk gemeentegebed dat tijdens de Kerstdienst te horen zal zijn.
Deze gebedsregel ook **voor 12 december** opsturen naar specialediensten@debronhg.nl

KERST 2022

3. We willen de Kerstdienst graag beginnen met een **feestelijke dans door kinderen vanaf 6 jaar**. Daarvoor moet er natuurlijk wel geoefend worden.
Doe je mee?
 - **11 december 15.00 - 16.30 uur oefenen**
 - **18 december 15.00 - 16.30 uur oefenen**
 - **24 december 15.30 - 16.30 uur oefenen (evt.)**
4. Ons thema is ontleed aan Bijbel Basics waar we ook bij het kinderwerk mee werken. Rond dit thema is een poster gemaakt die we bij de adventzondagen gebruiken.
Bovendien is er een boekje voor het hele gezin.
Dat kan je bestellen door onderstaande qr-code te scannen.

Het zou echt geweldig zijn als iedereen een bijdrage levert.
Dan wordt het vast een prachtige dienst tot eer van Hem, voor iedereen en door iedereen!

Wij kunnen niet wachten...

De werkgroep speciale diensten
specialediensten@debronhg.nl



<https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/adventsposter-en-boekje-ik-kan-niet-wachten/>