



Lieve broers en zussen,

We leven met elkaar toe naar het komend Paasfeest. Dit jaar doen we dat min of meer samen met Petrus.

We lopen samen met hem op.
Met vallen en opstaan. Herken jij je ook in de persoon Petrus?
Het ene moment vol geloof, vol houvast...
het andere moment alles zomaar kwijt zijn.
Net als Petrus. Herkenbaar?

We willen met elkaar toeleven naar Pasen.
Met Petrus, met vallen en opstaan.
Het thema van Pasen 2024:

Met vallen en opstaan

debronhg.nl/pasen 





Geloven gaat vaak gepaard met vallen en opstaan. Zoals gezegd: de ene keer zijn we vol van de Geest, vol geloof, vol houvast. En de andere keer lijken we zomaar alles kwijt te zijn. Geen houvast meer. Onzekerheid. Twijfel. Vallen en opstaan. Iemand voor wie het zeker ook gold was Petrus. Voor hem waren de drie jaren met Jezus een voortdurend vallen en opstaan. Wat was hij zeker van zijn geloof in Jezus toen hij overboord stapte en op het water liep. Wat was hij alles kwijt toen hij ergens ver weg een haan hoorde kraaien. Hoe vast was hij overtuigd van 'zijn' Jezus en hoe twijfelde hij aan zijn opstanding.

Zo willen we als gemeente naar Pasen toelevan. Met vallen en opstaan. Samen met Petrus op weg naar Pasen.

In de Goede Week voorafgaand aan Pasen willen we graag voor iedereen een passende invulling aanbieden voor die weg naar Pasen. Een wandeling, een avond in stilte nadenken, een viering, een proeverij, een kerkdienst, een middagdienst met film... Samen op weg naar Pasen, met Petrus, met vallen en opstaan.

PASEN 2024

Dat is dus ook het thema van de Paasdienst: met vallen en opstaan. Een feestelijke dienst die mag uitlopen op waar we met elkaar ons houvast zoeken en vinden: Hij is opgestaan en Hij helpt je altijd overeind als je valt. Als je opstaat, kijkt Hij je aan... Hij leeft! Wat een wonder. We mogen met elkaar, met vallen en opstaan, toelevan naar Pasen. En dan; feest, Hij leeft!

De week voor Pasen, de afsluiting van de 40 dagen tijd, willen we graag als gemeente toelevan naar Pasen. Deze week wordt ook wel de Goede week genoemd. Dit is de week waarin de gebeurtenissen rondom het lijden, sterven en opstaan van Jezus, worden herdacht.

Ook dit jaar willen wij daar op een fijne manier invulling aangeven. Afwisselend, aansprekend voor verschillende doelgroepen, missionair, samenbindend. Met elkaar, met vallen en opstaan. Nadenken, kijken, genieten, eten en verbazen. Op weg naar Pasen. Daarvoor ben je van harte welkom op de volgende momenten in de bron:

Goede week

Maandag 25 maart - 19.00-21.00u | verrassende zoektocht

Dinsdag 26 maart - 19.30u | kunstzinnig en creatief

Donderdag 28 maart - 19.30u | proeverij

Vrijdag 29 maart - 19.30u | kerkdienst

Zaterdag 30 maart - 19.30u | overdenking

Pasen

Zondag 31 maart - 09.30u | Paasdienst

Zondag 31 maart - 16.30u | film kijken



In de Stationskerk en bij de Christengemeente worden elke avond in de Goede Week vieringen gehouden waar je ook van harte welkom bent. Zo hopen we voor iedereen iets te kunnen bieden om op verschillende manieren toe te leven naar het Paasfeest.

Maandag 25 maart - 19.00-21.00u | verrassende zoektocht

In de Ijdensweek willen we aandachtig kijken naar hoe de profetieën en feesten uit het Oude Testament verwijzen naar Gods reddingsplan voor ons leven.

In een tentoonstelling laten we 3 lijnen zien in de bijbel:

1. De instelling van de Bijbelse feesten.
2. Gewoontes en instellingen in het Oude Testament.
3. De beschrijvingen in het Nieuwe Testament.

Hierbij geven we o.a. antwoord op de volgende vragen:

- Wanneer was het Hoogsabbat?
- Wat is een Sedermaaltijd?
- Matzes en Pasen, wat hebben die met elkaar te maken?
- Hoe ruikt Nardus olie?
- Jona zat 3 dagen en nachten in de vis. Wat heeft dat met Jezus te maken?

Kom maandag 25 maart tussen 19.00 en 21.00 uur naar de bron voor een tentoonstelling in de kerkzaal. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd voor deze interactieve tentoonstelling.

Kom, word stil en raak verwonderd!

Dinsdag 26 maart - 19.30u | kunstzinnig en creatief

Een multimediale voorstelling met muziek, film, dans en gesproken tekst rondom Petrus een mens zoals wij. Een mens die leert door vallen en opstaan. Een mens met een grote mond en een klein hartje.

Woensdag 27 maart - 19.00u

In de bron viert de basisschool 'de wonderwijzer' Pasen. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd. Dat geldt zeker voor alle kinderen in de basisschool leeftijd. Je hoeft hiervoor natuurlijk niet op de wonderwijzer te zitten.

PASEN 2024

Donderdag 28 maart - 19.30u | proeverij

Met elkaar wat eten en drinken... tijdens dat samenzijn met elkaar kijken, nadenken en doorpraten over het 'laatste avondmaal'. Wat gebeurde daar nou precies, hoe zag dat eruit, welke plek zou jij hebben aan die tafel, wat zou jouw rol zijn daar aan die tafel?

Vrijdag 29 maart - 19.30u | kerkdienst

Een kerkdienst in de bron, met voorganger Matthijs Langeraar.

zaterdag 30 maart - 19.30 | overdenking

Met elkaar nadenken aan de hand van die intrigerende vraag van de discipelen nadat Jezus heeft aangegeven tijdens het laatste avondmaal: "Een van jullie zal mij verraden." Die vraag die de discipelen elkaar stellen: "Ben ik het Heer?" Is dat wel een vraag waar alleen de discipelen mee worstelen? Afwisselend met muziek en tekst.

zondag 31 maart - 09.30u | Paasdienst

Met elkaar Pasen vieren in een prachtige Paasdienst die als thema heeft: met vallen en opstaan. Samen luisteren, kijken, zingen en bidden. Iedereen is hierbij meer dan welkom in de bron. Samen het feest vieren van onze opgestane Heer. Want... Hij leeft!

Oefenen voor de Paasdienst is op zondagmorgen 24 maart na de dienst. Groep 1 t/m 4 zingt een lied. Groep 5 t/m 8 doet een dans. Opnames video Paasdienst 24 maart om 15.00u op de skatebaan achter de bron: voor alle kinderen die niet willen zingen en dansen, maar het leuk vinden om actief bezig te zijn.

zondag 31 maart - 16.30u | film kijken [kijkwijzer: 16 jaar]

De mogelijkheid om met elkaar naar een indrukwekkende film te kijken rond de zoektocht van een Romeinse tribuun die in opdracht van Pontius Pilatus op zoek gaat naar het lichaam van Jezus. Met vallen en opstaan komt hij steeds dichterbij de waarheid en raakt hij daarvan onder de indruk. Zijn zoektocht naar de dode Jezus levert hem een ontmoeting op met de opgestane Heer Jezus.

We kijken er naar uit om je tijdens de Goede week en de Paasdienst te ontmoeten!

Liefdevolle groet,
Commissie speciale diensten
specialediensten@debronhg.nl

debronhg.nl/pasen 

