

**Liturgie livestream zondag 29-03-2020 –  
samen met NGK - 09.30 uur – ds P.J. Weij**

Luisterlied: Opwekking 717

Welkom

Votum en vredegroet van God

Zingen: Psalm 146 (medley)

Leefregel

Gebed

Bijbellezing: Johannes 17 : 9 – 21

Koffermoment

Zingen: Opwekking 268

Verkondiging

Zingen: Nieuw Liedboek 286

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 99 : 1, 3

Zegen van God

Zingen: Opwekking 832

**Middagdienst zondag 29-03-2020 – 16.30 uur  
– gaat niet door**

**Bijlage liturgie zondag 29-03-2020 –  
09.30 uur – ds P.J. Weij**

**Opwekking 717 – Stil mijn ziel wees stil**

Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds, Hij is erbij,  
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God U bent mijn God en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen.  
Vrededorst vernieuw een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein (2x) Ik rust in U alleen.

**Psalm 146 medley**

Alles wat adem heeft, love de Here.  
Zinge de lof van Isrels God.  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren  
roem ik Zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja, halleluja.

Zing, mijn ziel, voor God uw Here.  
Zing die u het leven geeft.  
Zing, mijn ziel, uw God ter ere.  
Zing voor Hem zolang gij leeft.  
Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den Heer, uw God.

Prijs den Heer met blijde galmen  
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.  
'k Zal zo lang ik leef mijn psalmen  
vrolijk wijden aan Zijn lof.  
'k Zal zo lang ik 't licht geniet  
Hem verhogen in mijn lied.  
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft.  
Hij, die door den nood gedreven  
Zich tot Hem om troost begeeft.  
Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot  
Vestigt op den Heer, zijn God.  
Vestigt op den Heer, zijn God.

**Bijlage liturgie zondag 29-03-2020 –  
09.30 uur – ds P.J. Weij**

**Opwekking 268 – Hij kwam bij ons, heel gewoon**

Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft Zijn leven afgelegd.

Refrein:

Zie onze God, de Koning-knecht,

Hij heeft Zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,  
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Refrein

Zie je de wonden zo diep.

De hand die aard' en hemel schiep,  
vergaf de hand die Hem sloeg.

De Man, die onze zonden droeg.

Refrein

Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein

**Nieuw Liedboek 286**

1. Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht,  
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,  
zie de mens die ieder mens verlicht.  
Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht  
in een wereld die geen vrede vindt,  
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,  
er is licht dat alles overwint.  
Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,  
als een teken in een bange tijd,  
dat ons leven niet in wanhoop eindigt,  
dat de vrede sterker is dan strijd.  
Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

**Bijlage liturgie zondag 29-03-2020 –  
09.30 uur – ds P.J. Weij**

**Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar**

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.  
Want U bevrijdt en geeft leven.  
Elke storm verstild door de klank van Uw  
stem.  
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.  
U baant de weg van overwinning.  
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein:  
Voor eeuwig is Uw heerschappij.  
Uw troon staat onwankelbaar.  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.  
De duivel is door U verslagen.  
Dood waar is je macht,  
waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.  
De hemel juicht voor onze Koning.  
En de machten van de hel weten Wie er regeert:  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.  
Refrein (2 x)

Naam boven alle namen. (6 x)

Refrein

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar! U bent Jezus overwinnaar!  
Ja, U ben Jezus Overwinnaar!