

Pasen 2021



Lieve gemeente,

Je kunt het je misschien bijna niet meer herinneren, maar weet je nog, ruim twee maanden geleden? Toen hebben we met elkaar Kerst gevierd! Nu, en zeker met dit mooie weer, zouden we dat prachtige feest en die mooie dienst bijna zijn vergeten!

Maar, als je er nog even aan terug denkt... Hoe fijn was dat... Zo verbonden met elkaar. Zo donker, maar toch mogen weten dat we allemaal worden beschenen door Hem, door Zijn Licht.





Pasen 2021

En weet je wat nu zo mooi is? Dat stralen houdt niet op bij Kerst! Dat mag door blijven gaan. Zelfs door het donker van Goede Vrijdag heen. Helemaal door naar Pasen. Want, als je daar eens over nadenkt; een feller licht kun je je toch niet voorstellen? En hoe mooi zou het zijn als we dit opnieuw met elkaar kunnen ervaren...

29 maart zal de Stille Week beginnen en op 4 april vieren we het Paasfeest. Deze week en deze zondag zullen in het teken staan van het thema 'Out of the box'.

En dit thema is niet zomaar gekozen. Nee, dit heeft alles te maken met de tijd waarin we nog steeds leven. Met alles waar we nu mee te maken hebben. Alle beperkingen dwingen ons tot het denken 'out of the box'.

En laat dat nu precies zijn wat Jezus deed. Want, Wie bedenkt er nu om in een stal geboren te worden, als je een paleis verdient. Wie bedenkt er nu om 3 jaar het goede nieuws te vertellen, zoveel wonderen te doen, om dan daarna gevangen genomen te worden en te worden veroordeeld. Zo lemand verdient toch juist een koningskroon? En Wie bedenkt er nu om verlaten te worden door Zijn Vader, als je naast Hem op de troon hoort? En als klap op de vuurpijl: Wie bedenkt om 3 dagen na het sterven, weer op te staan! Als dat niet 'out of the box' is...

Maar ook letterlijk; Jezus staat op – out of the box.

En wat nu zo mooi is... Ook wij mogen met Hem 'out of the box'. Ook wij mogen denken buiten de kaders van het leven. Net als Hij sterven en weer opstaan. Alles wat ons tegenhoudt om bij Hem te zijn, begraven, om daarna met Hem mee te gaan in een nieuw leven, out of the box. Niet meer leven in het donker, maar wandelen in Het Licht, samen met Hem.





Pasen 2021

Om dit gevoel van samen opstaan in een nieuw leven vol licht te zien, te horen, te proeven en te voelen ben jij nodig. Sta letterlijk op en geef je op! Misschien is dit de start van een nieuw begin, want in Hem kun je zijn wie je echt bent...

Opgeven voor deelname aan invulling voor de Paasdienst

We willen opnieuw bij verschillende gemeenteleden bij de voordeur/in de tuin een **foto** komen maken. Deze foto's worden dan verwerkt in een lied. Dat kan met alleen jezelf, als stel, of met het hele gezin.

Hou je van tekenen en **handletteren**? Deze gave mag ingezet worden. Het lied; 'Christus onze Heer verrees' mag per zin uitgeschreven/uitgetekend worden. De foto's van deze tekeningen op A4 zullen tijdens het lied getoond worden.

Kinderen! Ook jullie mogen meehelpen! Hou jij van verstoppertje? Hou je van tevoorschijn komen? Dat kan nu! Laat mama, of papa een kort **filmpje** maken waarin jij verstopt bent in een grote, of kleine doos. Spring, kruip, rol, dans er dan uit tevoorschijn! Gebruik slingers, confetti, ballonnen om het extra feestelijk te maken!

Zou je graag een **gebedspunt** in willen leveren? Dat kan! Schrijf jouw punt op een briefje en maak er een foto van. Je mag jouw briefje ook in de brievenbus doen. Deze foto, of het briefje zal gebruikt worden tijdens het gebed.

Heb je het altijd al op je hart om te **getuigen** van de Heer die is opgestaan? En wil je delen van het nieuwe leven in Het Licht dat jij begonnen bent? Wil jij vertellen van jouw leven 'out of the box'? Daar is nu de mogelijkheid voor. De opnames zullen plaatsvinden in de bron.

Als afsluiting van de dienst willen we het 'U zij de glorie' **zingen**. Gezongen door jou! Ben je enthousiast; groot, klein, alleen, samen, of als gezin, geef je dan op.





Pasen 2021

Het wordt dus anders, het wordt bijzonder. Het wordt 'out of the box'. En denk niet; ik kan niet, ik wil niet, ik denk dat... Nee, Hij laat ook jou opstaan! Sowieso! Dus geef je op; met enthousiasme, een gevoel van verbinding. Doe mee, stuur op, zend in. Denk niet te moeilijk, maak even tijd. Want met elkaar kunnen we dat nieuwe leven in Zijn Licht nog sterker laten zien!

*Op verschillende plaatsen in deze brief staat een link naar een pagina binnen de website van de bron (www.debrongh/pasen). Op deze link zullen we, in de komende weken informatie plaatsen over de Stille Week en het Paasprogramma.

*Let op; de paasdienst wordt opgenomen en zal ook later beschikbaar blijven via kerkdienstgemist.nl. Als je deelneemt, geef je toestemming voor het uitzenden en publiceren van beeldmateriaal van jezelf en/of je kind.

Deelname aan:

Foto voordeur/tuin - Handletteren/tekenen - Filmpje - Gebedspunt - Getuigen - Zingen.

En je mag je gerust voor meerdere onderdelen opgeven!

Opgeven voor uiterlijk 8 maart bij:

Kerk van Hoop:

Cornelieke Deelen

Schapedrift 114

06 230 553 70 / cornelieketrappenburg@hotmail.com

de bron:

Corneli Scheper

Nieuweweg 74

06 126 357 78 / corneli71@hotmail.com

Neem bij vragen contact op met Corneli Scheper

Liefdevolle groet,

Cornelieke Deelen, Arie van Es, Bas van Houwelingen,
Robert Kloek, Michelle Nederveen en Corneli Scheper

